

01a Voordat optreden begint: Dia 1 in beeld
01b Eventueel inleiding voorzitter/ouderling
Algemene mededelingen voorzitter/ouderling

02a Daarna Dia 02 in beeld, 02b Regina Ederveen komt op podium
02c Harpspel "De harp van David"

03a Na bovenstaand harpspel: Dia 3 in Beeld
03b Regina spreekt onderstaande tekst:
Eens, zo'n 1000 jaar geleden.... hij innerlijk is."
03c Harpspel "De Bron"

04a Na bovenstaand harpspel: Dia 04 in beeld
04b Regina spreekt onderstaande tekst:
Nu is het zo...En een gebed. Laten wij eerst bidden.

Laten we nu samen zingen Psalm 23
04c Samenzang met harp "Psalm 23"

05a Na bovenstaand harpspel: Dia 05 in beeld
05b Regina spreekt onderstaande tekst:
David speelde harp maar ...zo verlangt mijn ziel naar u.
We zingen samen twee keer Psalm 42 Als een hert.
05c Samenzang met harp "Psalm 42"

06a Na bovenstaand harpspel: 06 in beeld
06b Regina spreekt onderstaande tekst: In het land waar David ...
en hoop dat u er niet juist depressief van wordt.....
06c Harpspel "Melancholie"

07a Na bovenstaand harpspel: Dia 07 in beeld
07b Regina spreekt onderstaande tekst:
David is nog steeds ... Goliath neervalt.
07c harpspel "Vertrouwen en optimistische dans"

08a Na bovenstaand harpspel: Dia 08 in beeld
08b Regina spreekt onderstaande tekst:

Ja, en deze moedige daad van David ... U hoort het hierna.

08c Harpspel "Lied in de donkerheid en de speer spietst.."

09a Na bovenstaand harpspel: Dia 09 in beeld

09b Regina spreekt onderstaande tekst:

David was 30 jaar ... nageslacht van David zijn'.

09c Harpspel "Dans aan het hof"

10a Na bovenstaand harpspel: Dia 10 in beeld

10b Regina spreekt onderstaande tekst:

David was een man ... tot eer van Uw naam.'

11a Ondanks nu op dit moment even geen harpspel, toch Dia 11 in beeld !!

11b Regina spreekt onderstaande tekst:

En in de tijd van David werden er al vele soorten muziekinstrumenten gebruikt: 2 Samuël 6:5

David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen.

11c Harpspel "Jerusjalaim Havah Nagila"

12a Na bovenstaand harpspel: Dia 12 in beeld

12b Regina spreekt onderstaande tekst:

Nadat David overleden was... de Verlosser voort. (Regina pakt doornenkroon). Er is een gedichtje:

We zingen samen Welk een Vriend

13 Nu Dia 13 in beeld voor de samenzang

13a Samenzang "Welk een Vriend"

14a Na bovenstaand harpspel: Dia 14 in beeld

14b Regina spreekt onderstaande tekst:

Het leven tijdens Davids ... harken ruisen...".

Gedicht over David. 'k Hoor psalmen weergalmen van vreugd' en droefenis

14c Samenzang met harp Door de wereld `

(eerst blijft dia 14 staan, dan tijdens het zingen op tijd dia 15 en dia 16)

15a Na bovenstaand samenzang: Dia 16 in beeld

15b Bedankwoorden door Regina