

Orde van dienst voor zondag 20 oktober 2024 – 5^{de} van de herfst Bevestiging ambtsdragers, afleggen gelofte kerkrentmeester en Maaltijd van de Heer

Orgelspel

Om te beginnen

Voorbereidende stilte

Welkom

Zingen: Lied 280: 1,2,3 – De vreugde voert ons naar dit huis

Bemoediging

vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. God, U verwachten wij, naar U verlangen wij

gem. Kom tot ons God en wek uw kracht.

vg. Raak ons met de hartslag van uw liefde
genees ons met de gloed van uw genade.

**gem. Open onze ogen en maak ons tot dragers van
uw licht deze dag en heel ons leven. Amen**

Zingen: Lied 280: 5,6

Gebed om ontferming

Afgesloten met gezongen kyrië: 301c

Glorialied: Lied 138: 1 – U loof ik Heer met hart en ziel

Rondom de bijbel

Inleidende woorden

Lezen: Marcus 10: 32-44

Zingen: Lied 990: 1,2,3 – De laatsten worden de eersten

Overdenking

Orgelspel

Zingen: Lied 975: 1,3,4 – Jezus roept hier mensen samen

Rondom de nieuwe kerkrentmeesters

Bevestiging en voorstellen kerkrentmeesters

Presentatie

Anita Veldhuis als ouderling kerkrentmeester

Ton Kars als ouderling kerkrentmeester

Arie Kuijvenhoven als kerkrentmeester (secretaris A&B)

Inleiding op de bevestiging

Geloftevragen ouderling kerkrentmeesters

Geloftevraag secretaris College van kerkrentmeesters

Gebed en zegen

We zingen hen staande toe met: Lied 416: 1,2 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Vraag aan gemeente (staande)

Gemeente van de Protestantse gemeente De Voorhof,
nu deze gemeenteleden tot ambtsdragers bevestigd zijn,
en als medewerker zijn voorgesteld -
belooft u hen te aanvaarden,
hen te omringen met uw medeleven,
hen te dragen in uw gebeden
en met hen mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Gemeente, wat is daarop uw antwoord?

Rondom gebeden en gaven

Dank en voorbeden

stil gebed

Collectemoment

Rondom de Tafel

Vredegroet

Voor ieder van ons een plek aan de tafel, want ieder is genodigd, ieder is gelijk. Laten we daarom elkaar de hand geven en de vrede of liefde van Christus wensen...

Tafelgebed

vg. Vrede voor jullie allen.

gem. Vrede ook voor jou!

vg. Hef jullie harten omhoog.

gem. Wij heffen ze op!

vg. Laten wij danken de Eeuwige, onze God.

gem. Hij is het waard onze dank te ontvangen!

vg. Gezegend, o God, zij uw Naam,
die telkens aan ons doorgegeven is,
door alle eeuwen heen en overal.

Zo veel is ons ontschoten of ontnomen,
verdamppt of spoorloos zoekgeraakt
in het zwaar geweld der tijden.

Maar met uw Naam bent U nabij gebleven,
met al wat daarin veilig is gesteld,
eens en voorgoed, voor ieder van ons.

Door Jezus Christus, onze broeder,
aan wie U de naam gegeven hebt

die boven alle namen uitgaat.

Nederig tot het bittere einde,
heeft Hij een brood genomen, het gebroken,
en gezegd: 'Dit is mijn lichaam voor u'.

Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:
'Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doet dit om Mij te gedenken'.

**gem. Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij zijn dood en leven
totdat Hij komt. Maranatha**

Gedenk U òns, roep ons bij onze namen,
wees hier aanwezig door uw Geest,
tot onze vertroosting en vrede.

Vernieuw het aanschijn van deze aarde,
verenig ons met wie zijn voorgegaan
op de weg van geloof, hoop en liefde.

En behoed in ons het visioen van uw Rijk,
bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd,
waarin uw Naam zal zijn: 'Alles in allen'.

Zo bidden wij samen:

gem. Onze Vader....

Nodiging en viering

Onder het delen van brood en wijn luisteren we naar Taizélíederen (mp3 via Henriëtte)

Dankgebed

Tenslotte

Slotlied: Lied 418: 1,2 - God schenk ons de kracht

Zegen

Orgelspel