



Welkom!

Zondag 27 maart, 10.00 uur
4e in de 40 dagen: Laetare

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman
Lectrix : Marjo van der Poel
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen: Lucas 15: 11-24 en 25-32

Liederen: Lied 122: 1, 2 en later 3
Lied 547: 4
Lied 1000: 1, 2, 3 en later 4 en 5
Lied 975: 1, 3 en 4
Liederen ter bemoediging 15 –
Breng ons daar waar mensen
leven (mel 913)

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl.

27 maart: Oecumenische gebedsdienst voor Oekraïne

Vanuit de Raad van Kerken zal er op zondag 27 maart om 16.30 uur een oecumenische gebedsviering zijn voor de slachtoffers en de vrede en tegen het geweld en de oorlog in de Oekraïne worden gehouden. Deze dienst vindt plaats in De Gedachteniskerk, Herenstraat 82 in Rhenen. In deze dienst zullen pastoor Henry ten Have, ds. Inge de Jong en ds. Henriëtte Bouwman voorgaan. Na de dienst is er ruimte om even na te praten. Iedereen is van harte welkom om bij deze gebedsviering aan te sluiten.

Kerkdiensten

3 apr 2022, 10.00 uur:
Ds. Mw. E. Braam, Culemborg
10 apr 2022, 10.00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman, Kerk en Schooldienst
11 t/m 13 apr 2022, 19.30 uur, vesper
14 en 15 april 2022, 19.30 uur, diensten
16 april 2022, 22.00 Paaswake
17 april 2022, 10.00 uur Pasen

Graag uw aandacht voor

Zieken:

Mw. S.P. (Sonja) Koelen - van Donk is vorige week uit het ziekenhuis thuis gekomen.

Jarigen:

31 maart Mevr. C. Pesiwariassa - Sopaheluwakan
2 april Mevr. W. Riemsdijk - Taken
2 april Dhr. K. Hoornveld
3 april Mevr. D.J. van Rijswijk - van Zoest

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman, om de tentoongestelde kruiswegstaties in de kerkzaal te zien of om daar even stil te zijn. En u kunt genieten van het enige echte kopje Voorhofkoffie!

Voor de kinderen

In het 40-dagenboekje staat zondag het verhaal waarin in Jezus wordt vergeleken met de ware wijnstok. Druiven kunnen groeien doordat ze verbonden zijn met de wijnstok. Zo kunnen wij ook groeien en bloeien als we verbonden zijn met Jezus.



Johannes 15:1-8

Je kunt dit verhaal beluisteren op [Podcasts - Kind op zondag](#)

Agenda

01 April uiterste besteldatum Palmpaasstok pakket, informatie zie verder op in de nieuwsbrief
10 April Kerk en Schooldienst met Palmpasen intocht
15 Mei Ontmoeting 20 – 40 jaar met kinderopvang

Collectes

1^e collecte: Missionair werk(PKN)

2^e collecte: Kerk

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

"Een diepe voor in de aarde"



De tentoonstelling *Een diepe voor in de aarde* blijft t/m Pasen te zien in de Voorhof. De lezing die Marijke van Dijk afgelopen donderdag gaf over het ontstaan van deze serie kruiswegstaties, is nog terug te kijken t/m Pasen, op Kerkdienst Gemist. De Voorhof heeft bij Uitgeverij Skandalon een aantal exemplaren besteld van het bijbehorende boek *Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen*. Het boek is tijdelijk tegen een gereduceerde prijs in de kerk verkrijgbaar.

Toekomst

De eerste ronde van het betrekken van gemeenteleden bij het traject 'De Voorhof de toekomst in' is aanstaande vrijdag 1 april. Dan is er om 18.00 uur een pizza-avond voor de Voorhof-tieners van 13-20 jaar. Tijdens het voorbereiden, bakken en eten van de pizza's is er ook aandacht voor wat zij nodig hebben om zich thuis te voelen in de kerk.

De tweede en derde ronde zijn op 19 april 's avonds en 20 april 's middags voor de leeftijdsgroepen van 55 jarigen tot en met 70+. De uitnodigingen hiervoor worden begin april verspreid.

Uitnodiging

Waar zou De Voorhof zijn zonder al die helpende handen? Graag willen we alle vrijwilligers van harte uitnodigen voor een speciale middag waarin we onze dank willen tonen voor al het werk dat belangeloos wordt gedaan binnen onze gemeente. Denk bijvoorbeeld eens aan: koffieschenken, redactie kerkblad, beamerteam, kosters, organisten, activiteitencommissie, ambtsdragers, beheerdersteam, kinderwerk, administratie Kerkbalans, bezoekwerk, bloemengroet, schoonmakers enz. enz. teveel om alles te noemen, maar ongelofelijk belangrijk om onze gemeente levend te houden! Daar staan we graag even samen bij stil.

Noteer daarom alvast in de agenda: **23 april vanaf 15.30 uur tot ca. 18.00 uur.**

Onder het genot van een drankje hopen we dan gezellig met elkaar bij te praten. Rond 17.00 uur staat er iets lekkers klaar!

Voor de logistiek is het van belang om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Verzoek is daarom om u/je op te geven **voor 15 april** via dit mailadres: janroelofsen1963@gmail.com. U/jij kunt zich ook opgeven middels de intekenlijst in de hal van onze kerk.

Palmpasenstokken

Zondag 10 april is het Palmpasen en wordt er in De Voorhof een kerk en schooldienst gehouden. In deze dienst wordt er ook een Palmpasenoftocht gehouden en dan is het mooi als alle kinderen die meedoen een Palmpasenstok hebben. Op de school Het Kompas wordt daarvoor gezorgd, maar voor kinderen die niet naar Het Kompas gaan zullen pakketjes gemaakt worden om thuis een Palmpasenstok te maken. Om te weten hoeveel pakketjes er nodig zijn, mag dat vóór 1 april doorgegeven worden op kinderwerk@voorhofkesteren.nl. Dan krijg je daarna te horen hoe de pakketjes worden verspreid.

Tenslotte

In coronatijd was het regelmatig te horen en te lezen: maatregelen die genomen werden waren soms al achterhaald voordat zij goed en wel bekend waren. Rond de oorlog in Oekraïne lijkt soms hetzelfde te gebeuren. Terwijl de oorlog zich voortsleept, komt er een vluchtelingenstroom op gang waarvoor op allerlei gebied van alles moet worden georganiseerd. Het is een hele toer om dit, voor zover dat mogelijk is, in goede banen te leiden.

Er zijn veel initiatieven van particulieren, kerken en maatschappelijke organisaties om te voorzien in materiële ondersteuning. Vanuit De Voorhof is er in eerste instantie voor gekozen om, via de diaconie, financiële ondersteuning te bieden. Daarmee kunnen hulporganisaties de meest noodzakelijke hulp verlenen.

Binnen 'onze' diaconie is veel ervaring op het gebied van werken met (en voor) vluchtelingen. Ook zijn er goede contacten met organisaties in de regio die weten welke specifieke ondersteuning nodig is, bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Op dit moment wordt er nagedacht welke verdere ondersteuning er aan deze 'nieuwe' vluchtelingen geboden kan worden vanuit De Voorhof, terwijl ook de 'oude' vluchtelingen niet vergeten moeten worden. Suggesties zijn uiteraard welkom bij de diaconie. Wanneer er concrete voorstellen zijn, worden die voorgelegd aan de speciale werkgroep die de gemeente Neder-Betuwe hiervoor heeft samengesteld.

Zo kunnen de kerken en de maatschappij gezamenlijk van betekenis zijn.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via niewsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag
Telefoon 0488 - 78 55 36
Mobiel 06 - 12 67 83 06
Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh
Telefoon 0488 - 75 07 11
Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl