



Welkom!

Zondag 30 januari 2022, 10:00 uur
4e na Epifanie

Voorganger: Ds. Henriëtte Bouwman
Lectrix: Marijke van Dijk
Organist: Louis Gerritsen

Over de dienst

Lezingen: 1 Koningen 8: 22-30
Johannes 2: 13-22
Liederen: Lied 280: 1, 2, 3, 6, 7
Lied 66: 1, 3
Lied 84a
Lied 187
Lied 971: 1, 2, 3
Lied 655

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: [kerkdienstgemist.nl](https://www.kerkdienstgemist.nl)

Elke week

Elke woensdag blijft De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt weer genieten van het enige echte kopje anderhalvemeter Voorhofkoffie!

Kerkdiensten

6 feb 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman, Doopdienst
13 feb 2022, 10:00 uur:
Ds. W. van Wakeren, Veenendaal
20 feb 2022, 10:00 uur:
Ds. K.F. Visser, Veenendaal

Collectes

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Actie Kerkbalans 2022: 15 - 29 januari

Vorige week heeft u de envelop met de folder en het toezeggingsformulier ontvangen. Heeft u het formulier al ingevuld en is uw antwoordenvelop opgehaald of heeft u de antwoordenvelop bij de looper gebracht? Hartelijk dank hiervoor! Heeft u de antwoordenvelop nog thuis? Zorg dan dat deze z.s.m. bij de looper wordt gebracht of doe deze in de brievenbus bij De Voorhof.

Graag uw aandacht voor

Zieken: is er een fout geslopen in het adres van Riek van Ingen. Daarom hier het juiste adres:

Riek van Ingen is opgenomen in revalidatiecentrum Oranje Nassau Oord, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen. Wilhelminahof, kamer 20

Jarige: 5-feb: Mevr.A.van der Meulen-Roubos

Doopdienst 6 februari naar de middag

Omdat er nog een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig mag zijn bij de kerkdienst en de doopouders het ook mooi vinden om familie en vrienden uit te nodigen bij de doop, is er, in overleg met de doopouders, besloten om de doopdienst als extra dienst te verplaatsen naar 15.00 uur. In deze feestelijke dienst worden Sten Politiek en Femm Capelle gedoopt. Ook gemeenteleden die erbij willen zijn, zijn van harte welkom om deze dienst bij te wonen, maar moeten er rekening mee houden dat er beperkt plek is. We hopen dat we zo zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om één van de kerkdiensten op 6 februari mee te vieren.

Voor de kinderen



Zondag wordt er onder andere gelezen over de tempelreiniging. Jezus jaagt de verkopers van offergave uit de tempel.

[Hier](#) kan je de kleurplaat downloaden om hem zelf in te kleuren

Agenda:

6 februari kindernevendienst/oppas, doopdienst

Collectes

1^e collecte: [PKN Jong Protestant Kerk](#)
2^e collecte: [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Lieve mensen van De Voorhof,

Henriëtte bracht ons op een geweldig idee! Hoe gezellig is het als wij elkaar in deze tijden van maatregelen en voorzichtig zijn kunnen ontmoeten tijdens een maaltijd?

Wij doen een oproep aan mensen die het leuk vinden om een keer voor anderen te koken. En we doen een oproep aan ieder, die het fijn vindt om een keer gezellig aan te schuiven bij anderen, om samen te genieten van een maaltijd en een goed gesprek in kleine kring. Wie gaat dit experiment met ons aan?

Wanneer? Alle avonden op de werkdagen van 21 t/m 25 februari a.s. zijn in principe beschikbaar. Dan hebben de koks wat te kiezen. **Tijd?** Van 17.30 tot 19.30 uur. **Hoeveel personen?** Minstens 2 en maximaal 4 gasten als er voldoende afstand mogelijk is. Voor wie? Iedereen is welkom, jong en oud. Wij koppelen de kokers en eters, dus dat wordt een verrassing! **Wilt u graag aanschuiven?** Laat het ons weten, ook als u dieetwensen heeft.

Wilt u koken en mensen ontvangen? Dan horen we graag op welke dag in de genoemde week u dat uitkomt, en hoeveel gasten u kunt verwelkomen. U hoort dan ruim van te voren weer van ons.

Opgeven, graag voor 16 februari a.s., kan bij Aleke van Vuren: azvanvuren@hotmail.com of telefoon: 0488-442894.

We zijn benieuwd naar uw reacties!

Met een hartelijke groet,
Aleke en Annemieke, Henriëtte en Marijke

Kerkenraad

We mogen weer naar de kerk! Al is het dan nog niet met z'n allen tegelijk en voorlopig nog met wat beperkingen, het begin is er weer. Het is weleens even puzzelen met drie lege stoelen tussen de huishoudens, maar als u zelf in de gaten houdt of er niet aan beide einden van de rij stoelen vrij blijven, kan dat soms een zitplaats schelen.

Het zingen blijft in de kerk nog beperkt tot na de overweging. Wie thuis meeviert, kan soms, als er een audio of video afgespeeld wordt, thuis meer meezingen. De koffie-na-de-dienst wordt nog niet geschonken. Om iets meer van gemeentezijn te ervaren kunt u natuurlijk samen met een mede gemeentelid een kop koffie-na-de-dienst-thuis drinken.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

Uit het Gele Boekje

Ondanks de versoepelingen kan het Filmcafé van 28 januari helaas niet doorgaan. De ruimte in de Vloedschuur is te klein voor het aantal verwachte gasten. Het Filmcafé wordt verplaatst naar een latere datum. We houden u op de hoogte!

De eerstvolgende activiteit, op dinsdagavond 8 februari, gaat gelukkig wél door, en wordt van harte bij u aanbevolen.

Dromen

Niet altijd krijgen dromen in ons leven de aandacht die ze verdienen. Waar in de Bijbel dromen en visioenen volop betekenis hebben, geven wij deze activiteit in onszelf vaak weinig aandacht. Ervaren wij dromen als bedrog, of verbergen ze, ook voor ons, diepere betekenissen? We horen over de betekenis van Bijbelse dromen, maar ook over hoe we met onze eigen dromen mogen omgaan. Want dromen onderkennen is ook een stap om onszelf beter te leren kennen. Nico van Tellingen, emeritus predikant uit Rhenen en u wel bekend als onze tijdelijke consulent, zal een inleiding houden over Bijbelse dromen. Nico's echtgenote Annie van Tellingen is psychosociaal therapeut in o.a. verlies- en rouwverwerking en droomwerk. Zij laat ons zien hoe we onze dromen beter kunnen duiden.

Tijdstip: 8 februari om 20.00 uur.

Locatie: Ons Gebouw, Ausemstraat 3, Driel

U kunt zich aanmelden via

aanmeldengeleboekje@gmail.com. U mag ook bellen naar Marijke: 06-12195936. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Tenslotte

Zondag 30 januari is de dag van de Nationale Holocaust Herdenking. Informatie hierover vindt u door te klikken op deze afbeelding



In deze tijd van polarisatie op diverse terreinen en verharding van het debat, waarbij zelfs vergelijkingen met de holocaust steeds vaker gemaakt worden, is de noodzaak van deze herdenking misschien wel groter dan ooit. 'Dit nooit meer' was in de periode na de tweede wereldoorlog een vaak gebruikte uitspraak. Wanneer de decennia verstrijken en de overlevenden in aantal ver afnemen, wordt het moeilijker voor te stellen wat 'Dit' in die uitdrukking werkelijk inhoudt. 'Opdat wij niet vergeten', dat is waarom herdenken meer en meer een noodzaak is. Opdat de verkregen vrijheid door onderling respect een vrijheid wordt voor iedereen. Dat is een groot goed; de moeite van het herdenken waard!