



Welkom!

Zondag 23 mei 2021, 10:00 uur

Eerste Pinksterdag

Voorganger: Ds. L. Terlouw, Veenendaal

Declamatie: Bernard Schiebaan

Organist: Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Thema: Talen naar de geest

Lezingen: Genesis 11: 1 - 9

Handelingen 2: 1 - 13

Liederen: Psalm 68: 9

Lied 305

Lied 680: 1, 3, 4

Lied 690

Lied 687: 1, 3

lied "Kracht uit de hoge"

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze

koppeling: 

Aanmelden kerkdienst

Voor de dienst van Pinksteren, aanstaande zondag, kunt u zich via de website aanmelden met behulp van

deze koppeling



Elke week

Elke week is De Voorhof op woensdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met Marjon, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek. Op vrijdag om 09.30 uur verzorgd ds. Aafke Zaal een ochtendgebed dat ook via Zoom meebeleefd kan worden. U kunt zich opgeven door te klikken op



Kerkdiensten

zo 30 mei 2021, 10:00 uur: Ds.W. van Wakeren,
Veenendaal

zo 6 jun 2021, 10:00 uur: Ds.C.A. Davidse, Rossum,
Dienst van Schrift en Tafel

zo 13 jun 2021, 10:00 uur: Ds.G v.d. Velde, Rijswijk

Graag uw aandacht voor

Zieken:

- Dhr. (Henk) Luimes, Rijnbandijk 169, 4041 AV Kesteren verblijft in het Vrijthof, Burgemeester Meslaan 49, 4003CA Tiel.

- Dhr. (Jan) de Graaf, Constantijn Huijgensstraat 16, 4041 XR Kesteren mocht, sneller dan vooraf verwacht, weer naar huis. Van daaruit volgt hij een aantal keren per week therapie.

- Rick van Capelle is uitbehandeld in Oosterbeek. Hij gaat werken bij een hoveniersbedrijf en gaat wonen bij Albero zorg, Berkenstraat 8, 4051 GD Ochten.

Jarigen:

26-mei Mevr. H.B.J. Puijk - Peterse

27-mei Mevr. M.G.C. Janssen van Doorn - van der Beek

Huwelijken:

Vandaag, vrijdag 21 mei, is het een feestelijke dag voor twee echtparen uit ons midden:

- Adrie Weijman en Gerrit Franken zijn opnieuw met elkaar in de echt verbonden. Hun adres is:

Fazantstraat 34, 4043 NM Opheusden.

- Edwin van de Wart en Evelien van Kerkhoven hadden al een geregistreerd partnerschap. Omdat Edwin ernstig ziek is, hebben ze dit om gezet naar een huwelijk. Zij wonen met hun kinderen Roan en Vinz op de Tollenkamp 25, 4041 BH in Kesteren.

Voor de kinderen

Ik zie het aan je!

Het is feest in de stad. Overal zijn mensen. Ze spreken niet allemaal dezelfde taal. De leerlingen van Jezus zijn ook in de stad. Ze zijn verdrietig. Maar dan begint het te waaien. De leerlingen worden blij en praten allemaal door elkaar, iedereen kan hen verstaan! Hier is de Heilige Geest aan het werk. *Hand 2:1-24*



Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar [kindopzondag](#). Hier word het verhaal jullie voorgelezen.

Bericht van Ds. Zaal

In de aanloop naar de extra kerkenraadsvergadering van volgende week heb ik deze week met de Kleine Kerkenraad om tafel gezeten om die bijeenkomst voor te bereiden. Het vergde nog heel wat denkwerk en overleg om een goede opzet daarvoor te maken, maar we zijn er in geslaagd. Mooi en goed om het gesprek aan te gaan over de lijnen om aan vast te houden in de toekomst. Het boekje 'Herkerken' dat ondertussen door alle kerkenraadsleden is gelezen, is een eerste aanzet tot het gezamenlijke gesprek. Ben benieuwd wat er uit voortkomt! Benieuwd ben ik ook of u de gang naar de kerk weer durft en wilt maken, nu de versoepelingen doorzetten en er steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Ook dat is een vorm van herkerken: de kerk weer hervinden als broedplaats van geloof en als plek voor ontmoeting met elkaar in Gods naam. Daar ligt tenslotte toch de toekomst van iedere geloofsgemeenschap...?

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal



Toekomst

Als de omstandigheden het toelaten zullen de leden van de verschillende taakgroepen op 3 juni aanstaande met elkaar gaan nadenken over de toekomst van onze gemeente. Welke bestaande activiteiten zijn van groot belang, welke van minder belang en zijn er andere vormen en inzichten die voor onze gemeente van belang kunnen zijn? Anders gezegd: hoe willen wij de komende jaren kerk zijn? Dat zijn vragen waar op 3 juni mee gewerkt zal worden. Afgelopen woensdag is deze avond in klein comité voorbereid.

Tenslotte

Dit weekend vieren wij het feest van Pinksteren; het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, zoals dat in kerkelijke taal genoemd wordt. Het beeld uit Handelingen 2 waar 'de hele wereld' te hoop loopt om de toespraak van Petrus te horen, is nu nog niet het beeld bij de kerken. Maar 'de hele wereld' heeft wel de hoop dat het binnen afzienbare tijd mogelijk is om elkaar weer te ontmoeten in wat groter verband. Dat is iets om naar uit te kijken.

Samenkomsten of niet, de Geest waait waarheen hij wil en wekt in ons het verlangen om de toekomst tegemoet te gaan. Als wij ons daarbij niet laten afleiden door wat ons (nog) beperkt, maar ons laten inspireren door wat weer mogelijk is, kunnen wij vol vuur op weg gaan; de weg van een bloeiende gemeente.

Vuur van de Geest
zet ons in vlam
en verlicht
ons verstand.

Vuur van de Geest
maak ons sterk
maak ons bereid
voor uw werk.

Vuur van de Geest
leer ons verstaan
om toch steeds
uw weg te gaan.

Geef ons nu van uw Geest, o Heer
zodat wij leven tot uw eer.
Tim van Beek

Collectes

1^e collecte: Bijbel in Egypte (Kerk in Actie)



Betaalverzoek 1^e collecte

2^e collecte: Vorming en Toerusting



Betaalverzoek 2^e collecte

Gebruik de link "Betaalverzoek" of scan de QR code, u komt dan in 'betaalverzoek Rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen mobiel bankieren app voltooit u de betaling.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdag ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Interimpredikant:

ds. A. Zaal (aanwezig op vrijdag)

tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11

pastoraat@voorhofkesteren.nl