



Welkom!

Zondag 25 april 2021, 10:00 uur
4e van Pasen, Jubilate
Voorganger: Ds.D. Schouten, Echteld
Declamatie: Elsie Greep
Organist: Patrick van der Vegt

Over de dienst

Lezingen: 1Korintiërs 15: 1-11
Liederen: Lied 207
Psalm 118: 8, 9
Lied 641: 1, 2, 4
Lied 871

Deze dienst is met beeld en geluid via deze

koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Graag uw aandacht voor

Zieken:

Dhr (Henk) Luimes, Rijnbandijk 169, 4041 AV Kesteren, verblijft in het Vrijthof.

Afgelopen maandag werd dhr (Jan) de Graaf, Constantijn Huijgensstraat 16, 4041 XR Kesteren, tijdens een onderzoek getroffen door een herseninfarct. Het gaat wat beter met hem en vrijdag 23 april gaat hij voor revalidatie naar het Vrijthof in Tiel.

Dhr (Gerhard) Spaink, Rhenendael 151, 3911RM Rhenen, is afgelopen week voor een behandeling in het ziekenhuis opgenomen geweest. Thuis mag hij herstellen. In de komende tijd wachten hem nieuwe onderzoeken.

Truus en Gert Jan van Kleef en hun nichtje Lilian van Ingen leven met zorg om hun respectievelijke zus en moeder Nieske. Fijn dat er zoveel mensen met hen meeleven!

Jarigen:

25 april Dhr. W. van Klaarbergen
29 april Mevr. E. van Kleef – Bolderman
29 april Mevr A.R. van Dam - van Laar
2 mei Dhr. C. Slob

Kerkdiensten

zo 2 mei 2021, 10:00 uur: Ds.A.C. van Halsema, Geldermalsen
zo 9 mei 2021, 10:00 uur: K.F. Visser, Veenendaal
zo 16 mei 2021, 10:00 uur: Ds. Mw. E.J. Hoebe – de Waard, Wageningen

Voor de kinderen



Johannes 10:11-16

Schaap zoekt herder

Jezus zegt dat hij een goede herder is, die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij kent zijn schapen en zijn schapen kennen hem.

Kerkenraad

De komende week vergadert de algemene kerkenraad. Hoewel er versoepelingen zijn aangekondigd, zal deze vergadering digitaal zijn. Een van de agendapunten zal zijn wat de versoepelingen betekenen voor ons gemeentezijn in de komende tijd.

Elke week

Elke week is De Voorhof op woensdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met Marjon, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek.

Op vrijdagochtend verzorgt ds. Aafke Zaal de een ochtendgebed om 09.00 uur. Zolang wij nog niet in de kerk bij elkaar kunnen komen, is het ochtendgebed digitaal te volgen via Zoom. U kunt zich opgeven door te klikken op



Collectes

Zondag 25 april:

1^e collecte: Binnenlands diaconaat Kinderen in AZC (Kerk in Actie)



[Betaalverzoek 1^e collecte](#)

2^e collecte: Vorming en Toerusting



[Betaalverzoek 2^e collecte](#)

Scan de QR code via de camera of QR app van uw mobiel, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen mobiel bankieren app voltooit u de betaling.

Bericht van ds. Zaal

Zes keer zijn we digitaal bij elkaar geweest om elkaar te ontmoeten rondom het thema 'zeven keer barmhartigheid'.

En deze week zien we elkaar voor de zevende en voorlopig laatste keer via het beeldscherm. We scharen ons dan om het thema 'de gevangenen bezoeken'. In het begin is het even wennen om via de ZOOM bij elkaar te zijn, maar al snel merk je dat de vorm een echte ontmoeting niet in de weg zit. Bijzonder om dat te ontdekken in deze tijd: dezelfde dingen zijn niet meer hetzelfde. Maar ook andersom! Dat was ook wat de leerlingen van Jezus hebben ervaren na de Opstanding. Jezus verscheen aan hen en zij beseften: Hij is niet meer *hetzelfde*, maar nog steeds wel *dezelfde*. Hij is nog bij ons, in ons, om ons heen: Hij spreekt ons nog aan en wij kunnen Hem nog steeds ontmoeten! De vorm verandert, de inhoud niet. Dat gold trouwens ook voor de vergadering van de Kleine Kerkenraad vorige week: niet in de soos, maar in de kerkzaal op grote afstand van elkaar. Maar met als brandend middelpunt: de nieuwe paaskaars in ons midden. Een licht om altijd aan vast te houden bij alles wat vlied' of bezwijk'....

Hartelijke groeten,
Ds. Aafke Zaal



Tenslotte

Na alle dorre takken van de winter ontluikt nu het groen en staan de bomen en struiken prachtig in bloei. Op zonnige momenten een schitterend gezicht; vol belofte. Hoewel er nog altijd veel gebeurde en veel gedaan werd, voelde de afgelopen tijd voor menigeen waarschijnlijk ook nogal eens als een dorre tijd, vanwege alle beperkingen. Het einde daarvan lijkt in zicht. De maatschappij, de kerken, onze gemeente krijgen weer kleur, kunnen weer opbloeien.

Dat gaat niet vanzelf; daarvoor zijn schouders nodig die eronder gezet kunnen worden, ook in onze Voorhofgemeente. Maar wij hoeven het niet alleen te doen. Daarvan spreekt ook Psalm 65 die voor deze zondag op het rooster staat. Met het vertrouwen dat daaruit spreekt, kunnen wij verder, op naar een bloeiende tijd!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Interimpredikant:

ds. A. Zaal (werkdagen vrijdag)

tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl

- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 482606

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl