



Welkom!

Zondag 11 april 2021, 10:00 uur

Beloken Pasen

Predikant: Ds. L van der Laan, Bennekom

Lector: Bernard Schiebaan

Organist: Patrick van der Vegt

Over de dienst

Lezingen: Richteren 6: 11-16
Johannes 20: 19-23

Liederen: Psalm 81: 1 en 9
Lied 645: 1, 2 en 4
Lied 723: 1
Lied 428

Zondag 11 april

Op zondag 11 april gaat ds. L. van der Laan uit Bennekom voor in De Voorhof. Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling:



Na de dienst kunt u via Zoom terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof voor een ontmoeting met gemeenteleden. U komt in de koffiekamer door op deze knop te klikken:



Naar de
koffiekamer

Graag uw aandacht voor

Zieken:

Carina Kersten is plotseling opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, met long problemen. Op dit moment is er nog niet zoveel bekend. We wensen haar beterschap en een spoedig herstel.

Er zijn veel meer mensen in onze gemeente die we beterschap wensen en/of sterkte met de situatie waarin zij zich bevinden. Ieder van ons kent wel iemand die onze aandacht verdient. Blijf, juist ook in deze tijd, naar elkaar omkijken en elkaar bemoedigen. Als u denkt dat er iemand is die niet gezien wordt, horen we het graag. Dat kan door middel van een telefoontje of een mailtje naar pastoraat@voorhof.nl <mailto:pastoraat@voorhof.nl>

Jarigen:

ma 12apr: Mevr.E.E.Batenburg-de Mooij
di 13apr: Mevr.P.J.Horst-Bouwman
woe 14apr: Dhr.J.H.de Ru

Voor de kinderen

Wat zie je aan me?

Na zijn opstanding verschijnt Jezus aan zijn leerlingen. Tomas is er niet bij. Hij zegt dat hij alleen kan geloven als hij de wonden van Jezus ziet. Een week later verschijnt Jezus nog eens en nu is Tomas er wel bij.

Joh 20: 19 +24-30



In de Betuwe Totaal

In de Betuwe Totaal van 14 april komt in het artikel 'Vrijwilligers in de spotlights' een interview met een vrijwilliger uit De Voorhof. Het gaat over haar vrijwilligerswerk bij de kindernevendienst en de basiscatechese / ontdekkerk.

Dit artikel is trouwens geschreven door een andere vrijwilliger van De Voorhof, Esther Scherrenburg.

Kerkdiensten

Zo 18 apr 2021, 10:00 uur: Ds. R. Hoogenkamp,

Culemborg

Zo 25 apr 2021, 10:00 uur: Ds.D. Schouten, Echteld

Zo 2 mei 2021, 10:00 uur: Ds.A.C. van Halsema,
Geldermalsen

Collectes

1^e collecte: Project Ethiopië (Nestanet Temesgen)



Betaalverzoek 1^e collecte

2^e collecte: Liturgie en Eredienst



Betaalverzoek 2^e collecte

Scan de QR code via de camera of QR app van uw mobiel, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw

Uit het gele boekje

De Pelgrimstocht van 10 april is voorlopig verplaatst naar 29 mei a.s., in de hoop dat tegen die tijd de situatie rond corona verbeterd is. We vinden het onder de huidige omstandigheden niet geheel verantwoord om een dergelijke activiteit nu door te laten gaan. U kunt zich nog wel opgeven: aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Op 15 april is er een leerhuis over Johannes, de evangelist, die ook wel 'de theoloog' genoemd wordt. Toch is zijn evangelie vooral ook een mystieke tekst. In dit leerhuis zal vooral aandacht besteed worden aan de beroemde openingswoorden: 'In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.' Dr. Patrick Chatelion Counet spreekt deze avond. Hij is emeritus-hoogleraar *Bijbel in de Nederlandse Cultuur* aan de Universiteit van Amsterdam. Het leerhuis zal in digitale vorm plaatsvinden. Wie zich opgeeft (of opgegeven heeft) krijgt de benodigde link toegestuurd. Van harte aanbevolen!

Voor actuele informatie over de activiteiten van Werkgroep VIS kunt u terecht op <https://www.gele-boekje.nl/>

Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Elke week

Elke week is De Voorhof op woensdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met Marjon, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek.

Op vrijdagochtend kunt u inZOOMen met ds. Aafke Zaal. Onderling wordt afgesproken of de aanvangstijd van 11.00 uur wordt aangepast. U kunt zich opgeven door te klikken op



Tenslotte

De periode na Pasen is voor de volgelingen van Jezus een onzekere tijd. Jezus is opgepakt, veroordeeld en gedood als een opstandeling. En zij horen bij hem. Zij zijn nog in Jeruzalem, een voor hen vreemde omgeving waar hun spraak hen verraadt. Dat betekent voorzichtig zijn, veel binnen blijven en oppassen als je bij elkaar komt. Je weet nooit wie of waar de vijand is. Natuurlijk; zij hebben hem gezien als hun opgestane Heer. Nauwelijks te bevatten, maar een enorme bron van hoop. Bij elkaar zoeken zij steun; samen houden zij de hoop levend, geloven zij dat er een nieuw leven mogelijk is in het licht van hun opgestane Heer.

Ook wij moeten nog voorzichtig zijn, al is het om een heel andere reden. Ook wij weten niet in wie of waar 'de vijand' is. Maar langzaamaan lijkt er perspectief te komen. Langzaam groeit de hoop dat het einde dichterbij komt van (een deel van) de beperkingen. Wij kunnen elkaar al ontmoeten in het licht van Pasen, voorzichtig en met weinigen tegelijk. Maar de tijd komt dat wij elkaar weer voluit kunnen ontmoeten. Het licht gloort aan de horizon!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Interimpredikant:

ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag)
tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl

- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 482606

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl