



Welkom!

Zondag 14 maart 2021, 10:00 uur
4e in de 40 dagen: Laetare
Voorganger: Dhr. Jack de Koster
Declamatie: Grada van Harten
Organist: Cees Meijering

Over de dienst

Lezingen: Jozua 4: 19 - 5:1 en vs 10-12
Johannes 6: 1 – 15
Liederen: Lied 546
Lied 753
Lied 392
Lied 827

Zondag 24 januari

Op zondag 14 maart gaat dhr. J. de Koster voor in De Voorhof. Deze dienst is met beeld en geluid te volgen

via deze koppeling:  kerkdienstgemist.nl. Na de dienst kunt u via Zoom terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof voor een ontmoeting met gemeenteleden. U komt in de koffiekamer door op



Naar de
koffiekamer

deze knop te klikken:

Elke week

Elke week is De Voorhof op woensdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen. Elke vrijdag vanaf 11.00 uur kunt inZOOMen met ds. Aafke Zaal. U kunt zich hiervoor opgeven door op deze knop te klikken:



Tekst bij de liturgische schikking

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Graag uw aandacht voor

Overleden:

Afgelopen woensdag, 10 maart, is Henk de Ruiters overleden. Hij werd 78 jaar. Samen met zijn partner, Tiny Griever, woonde hij in Rhenen. De afscheidsdienst van Henk zal plaatsvinden op dinsdag 16 maart vanuit de Voorhof.

Zieken:

Dhr (Dick) Verwoert heeft in de afgelopen week een geslaagde heupoperatie ondergaan. Hopelijk mag hij dit weekend weer naar huis om verder te revalideren.

Bericht van Marjon

Al een tijdje ben ik voorzichtig mijn werk weer aan het hervatten.

Inmiddels ben ik weer zover dat ik me de afgelopen week weer 'beter' heb gemeld. Dat betekent dat ik weer 20 uur in de week, voornamelijk in het pastoraat, aan het werk ben in/voor de Voorhof. Omdat de diensten nog steeds online zijn en we elkaar niet zoveel kunnen zien, is op de woensdagmorgen de deur van De Voorhof open voor een praatje, een informele ontmoeting, of het aansteken van een kaarsje. Koffie of thee kunnen we nog niet bieden maar ik ben van 10.00 – 11.30 uur aanwezig in de kerk.

Hartelijke groet,
Marjon Bosch

Kerkdiensten

Zo 21 mrt 2021, 10:00 uur: Ds.P.F. Goedendorp,
Leersum
Zo 28 mrt 2021, 10:00 uur: Ds.D.M. de Jong, Oss

Open tuin viering

Op zondagmiddag 26 juli om 15.00 uur willen wij een "open tuin viering" houden op diverse plaatsen binnen onze gemeente. Deze vieringen gaan alleen door als het droog weer is, in groepen van maximaal 10-12 personen en natuurlijk met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

De ontmoeting met elkaar staat hierin centraal. Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers, willen we met elkaar ook nadenken over een thema. Iedereen is van harte welkom. Ook de mensen die nog niet naar de Voorhof willen komen, worden van harte uitgenodigd. Meer info hierover in de volgende nieuwsbrief of bij één van onderstaande personen.

namens de diaconie,
Maarten van Woerden Wilma Coutinho, Florida
Pouwer

Collectes

1^e collecte: Binnenlands diaconaat armoede

Zondag is het de vierde zondag van de 40dagentijd. Iedere zondag gaat het over 1 van de 7 werken van barmhartigheid. Deze zondag gaat het over "de naakten kleden". We ondersteunen projecten in Oost-Groningen en Limburg, waar de armoedecijfers schrikbarend hoog zijn. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio's begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.



[Betaalverzoek 1^e collecte](#)

2^e collecte: Kerkenwerk



[Betaalverzoek 2^e collecte](#)

Uit het gele boekje

Ds. Ella Kamper heeft haar lezing over het **Bijbelboek Judith** op 8 maart (internationale vrouwendag!) via een opname gepresenteerd. Deze boeiende lezing over de geschiedenis van dit Bijbelboek, het verhaal van Judith, en de kunstwerken die aan deze vrouw zijn gewijd door de eeuwen heen, kunt u terugkijken via deze [LINK](#). Een aanrader.

Helaas kan het **Filmcafé II**, dat gepland stond voor 19 maart, niet doorgaan vanwege de voortdurende corona-restricties.

De **Pelgrimstocht** op 10 april, een wandeltocht van ongeveer 15 km vanuit De Vloedschuur te Heteren, zal doorgaan bij een voldoende aantal aanmeldingen (maximaal 8). U kunt zich hiervoor opgeven via aanmeldengeleboekje@gmail.com.

Uit het gele boekje - vervolg

De tentoonstelling van **Een diepe voor in de aarde**, een serie kruiswegstaties in beeld en woord die vanaf 13 februari in de Voorhof te zien zou zijn, is verplaatst naar de veertigdagentijd van 2022. In plaats van de tentoonstelling dit jaar, is een meditatieve impressie van het werk gemaakt in de vorm van een korte film. U kunt deze [HIER](#) bekijken. De film is binnenkort ook te bekijken via [Kerkdienst Gemist](#). Het bijbehorende boek, *Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen*, is momenteel bij [Uitgeverij Skandalon](#) in de aanbieding.

Actuele informatie over alle VIS activiteiten vindt u op <https://www.gele-boekje.nl/>.

Namens de werkgroep VIS, Marijke van Dijk

Tenslotte

Dit weekend is het precies een jaar geleden: het voor de eerste keer stilvallen van het kerkbezoek. Een moeilijk besluit dat veel overleg vergde in korte tijd. De hoop was dat het voor een paar weken zou zijn. Uiteindelijk duurde het tot aan de zomer voordat er weer beperkt gekerkt mocht worden. Intussen werd er op materieel vlak hard gewerkt; onder andere om kerkdiensten met beeld en geluid te kunnen verzorgen vanuit De Voorhof. En ook op andere vlakken werd hard gewerkt. Allerlei kleinere en grotere acties en activiteiten werden bedacht en uitgevoerd. Allemaal om zoveel als mogelijk was contact met elkaar te houden; om het gemeentezijn ook in deze tijd vorm te geven. Door de Covid-projectgroep werd nagedacht hoe er binnen de beperkende regels toch weer kerkgang mogelijk kon zijn.

Intussen is de kerkgang alweer geruime tijd stilgevallen en zijn wij grotendeels een online Voorhofgemeente. Maar nog steeds wordt er daarnaast door allerlei gemeenteleden hard gewerkt aan verbinding, ontmoeting en toekomst voor onze gemeente. De beroepingscommissie is druk bezig met het beroepingstraject, door pastoraat en diaconie wordt er, naast het 'gewone' werk, regelmatig een korte actie op touw gezet, de kerkrentmeesters rekenen allerlei plannen door en door de mensen van Liturgie en Eredienst wordt regelmatig nagedacht welke mogelijkheden er zijn om aansprekende online diensten aan te bieden.

Al is samenkomen nog niet echt mogelijk, het kerkelijk leven licht gelukkig bepaald niet stil!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Interimpredikant:

ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag)
tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl

- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11