



Welkom!

Zondag 28 februari 2021, 10:00 uur

2e in de 40 dagen: Reminiscere

Predikant: Ds.E. Hagen, Kerk-Avezaath

Lector: Marijke van Dijk

Organist: Patrick van der Vegt

Over de dienst

Lezingen: Marcus 9: 2-10

2 Petrus 1: 12-19

Liederen: Lied 213: 1,2 en 3

Lied 16 B

Lied 545: 1,2,3

Lied 545: 4 en 5

Lied 544: 2,3

Lied 27: 7

Graag uw aandacht voor

Overleden:

Op woensdag 24 februari is Steven Nellestijn op 57 jarige leeftijd overleden. Steven leed aan de ziekte ALS en werd de laatste maanden verpleegd in het Pieter Pauw centrum. Donderdag 4 maart neemt de familie in besloten kring afscheid. Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen, familie en dierbaren heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen van afscheid nemen. Correspondentie adres: Nadia Nellestijn en Rick van Hal, De tuimelaar 56, 3905 AN Veenendaal

Zieken:

Mevr L. van Schaik is na haar operatie naar Markant verhuist waar ze verder herstelt. Haar adres is nu: Markant revalidatie SZR, Burgemeester Mesmanlaan 49, 4003CA Tiel. Kamer 104.

Zondag 24 januari

Op zondag 28 februari gaat ds. E. Hagen uit Kerk-Avezaath voor in De Voorhof. Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling:



Na de dienst kunt u via Zoom terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof voor een ontmoeting met gemeenteleden. U komt in de koffiekamer door op deze knop te klikken:



Naar de
koffiekamer

Kerkdiensten

Zo 7 mrt 2021, 10:00 uur: Ds.A. Altena, Leersum

Woe 10 mrt 2021, 19:30 uur:

Drs.G.A.H. Klees - Damman

Zo 14 mrt 2021, 10:00 uur: Dhr. de Koster

Voor de kinderen



Marcus 9:2-10

Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Boven op de berg worden Jezus' kleren helder wit. Ook verschijnen Mozes en Elia, twee profeten uit vroeger tijden. En er klinkt een stem uit de hemel die zegt: 'Dit is mijn geliefde Zoon.'

Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar [kindopzondag](#). Hier wordt het verhaal jullie voorgelezen. En op [deze pagina](#) vind je liederen die bij het project horen.

Wil je ook de werkbladen kunnen gebruiken, mail dan naar kinderwerk@voorhofkesteren.nl met je naam en adres. Wij sturen je dan de gegevens toe om een account te kunnen Voor als jullie nog ruimte

Veertig dagen - Verhalen

In deze veertigdagentijd worden er allerlei mogelijkheden aangeboden om met elkaar, samen of apart, toe te leven naar Pasen. Vanuit De Voorhof kunt u met ds. Aafke Zaal 'inZOOMen' op zeven keer barmhartigheid; digitaal in klein groepsverband.

Van buiten De Voorhof kunt u vanaf aswoensdag tot en met Pasen veertig dagen lang elke dag een verhaal zien en horen op www.40verhalen.nl. Bekende vertellers willen mensen inspireren in deze veertigdagentijd tot Pasen. Verhalenvertellers zijn o.a. Stephan de Jong en Gottfrid van Eck. Dagelijks even (aan)geraakt en opgebeurd worden door een verhaal.

En thuis kunt u natuurlijk aan de hand van de veertigdagenkalender op weg gaan.

Collectes

1^e collecte: Missionair werk (Kerk in Actie)

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo'n 160 pioniersplekken ontstaan.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=FIMfqi6kTset0DEqNgTG2q>

2^e collecte: Vorming en Toerusting



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=OupiH5NcSheyD-LoJtUVvQ>

De beroepingscommissie

Beste gemeenteleden,

Hierbij willen wij, leden van de beroepingscommissie, ons voorstellen. Wij zijn nu twee keer samen gekomen. Op een later moment zullen wij u via de Nieuwsbrief en De Rondom meer informeren.

Hartelijke groet,

De beroepingscommissie



Mijn naam is Merel Vis. Ik ben 31 en samen met mijn zootje en ouders woon ik in Kesteren. In de afgelopen 31 jaar ben ik op verschillende manieren betrokken geweest bij De Voorhof. De dingen die ik heb gedaan, hebben voornamelijk te maken met kinderen in de basisschoolleeftijd. Dat

past, want in het dagelijks leven ben ik leerkracht in het basisonderwijs. Ik vind het een interessante uitdaging om met elkaar een passende predikant voor onze mooie gemeente te vinden.

De beroepingscommissie vervolg

Ik ben Karel van Wieringen, 74 jaar. Nelia en ik wonen sinds 1973 in Kesteren. We kregen twee dochters en vier kleinkinderen. Vanaf het begin zijn we betrokken bij de Voorhof. Daarvoor bij de wijk Kesteren van de Streekgemeente Midden-Betuwe. Ik maakte een aantal keren deel uit van de kerkenraad (ouderling, scriba, werelddiaken). Na mijn pensionering ben ik als spreekuurvrijwilliger verbonden aan VluchtelingenWerk Nederland (locatie Tiel), rijd ik maaltijden voor Tafeltje Dekje en ben ik redacteur van "Rondom de Voorhof". Ik was lid van enkele beroepingscommissies, de laatste keer was n.a.v. de vacature Soeteman; die commissie heeft ds. Offringa voorgedragen.



Mijn naam is Tamara van Beek, ik ben 27 jaar oud en woonachtig in Opheusden. Op dit moment ben ik aan het afstuderen als docente Engels, naast mijn aanstelling op Het Streek Lyceum in Ede. Al mijn hele leven ben ik, in meer en mindere mate, betrokken bij De Voorhof. Nu mag ik deel uitmaken van de beroepingscommissie. Het lijkt

mij een mooie (en ook uitdagende) taak om een passende predikant voor De Voorhof te vinden!

Ik ben Jaap Kalsbeek, 67 jaar, gepensioneerd en woonachtig in Kesteren. Ik ben getrouwd met Wil, samen hebben wij drie kinderen en inmiddels twee kleinkinderen. Het grootste deel van mijn werkzaam leven, heb ik gewerkt bij een bank in diverse functies, onder ander als financieel adviseur. Wij zijn ongeveer 30 jaar lid van De Voorhof en gedurende die periode ben ik een aantal jaren diaken geweest.



Mijn naam is Marjan Roelofsen, ik ben 56 jaar en getrouwd met Jan. Trotse moeder van drie kinderen en twee kleinkinderen waar ik iedere week met veel plezier op mag passen. Ik werk in de zorg en doe daarin ook vrijwilligerswerk, daar haal ik veel voldoening uit. Wij zijn ruim 10 jaar lid van de Voorhof,

in die tijd ben ik een aantal jaren pastoraal medewerker geweest en wijkouderling. Fijn dat ik mee op zoek mag naar een nieuwe predikant!

Ik ben Corine Druijff, ik ben 44 jaar, getrouwd met Renzo en samen hebben we drie kinderen in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. Ik werk 20 jaar met plezier als leerkracht in het basisonderwijs. In 2009 zijn wij in Kesteren komen wonen en zijn we lid geworden van De Voorhof. Ik ben 10 jaar leiding van de Kindernevendienst en nu mag ik één van de leden van de beroepingscommissie zijn. Dat vind ik een mooie en spannende uitdaging.



Bericht van ds. Zaal

InZOOMen op 'Zeven keer barmhartigheid'

Op vrijdag 26 februari is de online gespreksgroep 'Zeven keer barmhartigheid' gestart. Wekelijks zoomen we in op één van de zeven werken van barmhartigheid, het thema van de veertigdagentijd dit jaar. We lezen een bijbelverhaal en kijken naar een kunstwerk/schilderij. We delen onze gedachten, gevoelens en vragen bij kunstwerk en bijbelverhaal.

Volgende week vrijdag staat 'de vreemdeling onderdak bieden' centraal. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Even op een rijtje hoe het werkt:

- mensen die belangstelling hebben melden zich via de mail, interimzaal@gmail.com, bij mij aan
- in de week voorafgaand aan de avond ontvangt u van mij het bijbelverhaal en een afbeelding van het kunstwerk. Met een paar vragen erbij om de gedachten alvast wat te vormen.
- daarnaast ontvangen alle belangstellenden op de dag zelf van mij een mail met daarin een uitnodiging via ZOOM, één van de vele manieren om elkaar digitaal te ontmoeten.
- op de geplande datum en tijd kunt u dan online aanschuiven door op de link te klikken die in de mail vermeld staat.

Indien gewenst plan ik met nieuwe deelnemers een test-sessie in.

- tijd: van 11.00-11.45 uur
- overige data: 12 maart: de naakten kleden; 19 maart: de hongerigen te eten geven; 26 maart: de zieken bezoeken; 2 april: doden begraven; 9 april: de gevangenen bezoeken/vrijlaten.
- u kunt ook per keer zich aanmelden en meedoen, als u niet de hele serie kunt of wilt volgen.

Groeten, Ds. Aafke Zaal

Tekst bij de liturgische schikking

Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Woensdagmorgen

Op woensdagmorgen kunnen we de koffieochtend nog steeds niet heropenen, maar wel staat de deur van De Voorhof van 10.00 – 11.30 uur open.

Op dit moment is Marjon aanwezig en aanspreekbaar. (Mocht zij niet in de gelegenheid zijn, zal een ander de honneurs waarnemen)

Ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken, boeken of een kaartje uit te zoeken of praatje te maken met wie er dan toevallig binnen is.

De koffie/thee houden we nog tegoed...

Groetjes, Marjon

Huispaaskaars

Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen met dezelfde opdruk als de nieuwe paaskaars die in de Paasnacht aangestoken wordt in de kerk.

U kunt kiezen voor een kaars van 30 cm of 40 cm.

Prijzen respectievelijk €27,50 en € 33,75

Maak het bedrag over op bankrekening nummer

NL22 RABO 0331 9042 68 ten name van

Voorhofgemeente ovv huispaaskaars, lengte van de kaars en uw naam.

De betaling moet uiterlijk 28 februari binnen zijn.

Informatie bij Aleke van Vuren



Tenslotte

Enkele kleine versoepelingen die wel een zeker risico met zich meebrengen. Dat was in het kort de boodschap tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag. Voor 'ons' als Voorhofgemeente hebben de versoepelingen nog weinig gevolgen. Maar langzaamaan worden de dagen weer wat langer en gaat de temperatuur weer omhoog. Dan komen er mogelijkheden om, met beperkingen, elkaar buiten te ontmoeten. Bijvoorbeeld met de rugtassen uit De Voorhof. Een mooie nieuwe manier om het gemeentezijn in deze periode mede vorm te geven.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdagmiddag 18.00 uur ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Interimpredikant:

ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag)

tel. 06-28167423, interim@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg: pastoraat@voorhofkesteren.nl

- Marjon Bosch, tel 06-21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 482606

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl