



Welkom!

Zondag 20 februari 2022, 10:00 uur
7^e zondag na Epifanie

Voorganger : Ds. K.F. Visser, Veenendaal
Lectrix : Elsie Greep
Orgel/piano : Patrick van der Vegt

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

Over de dienst

Thema : Een gulle gemeente

We lezen uit Johannes 12: 1-8 over de zalving in Betanië. We zijn getuige van een bijzonder samenzijn. Drie mensen rondom Jezus vormen het beeld van een gave gemeente. Maar helaas wordt dat beeld teniet gedaan. Er komt een figuur bij, die het licht wegneemt. Bestaat er wel een ongeschonden gemeente?

Lezingen : Psalmen 24: 1 - 6
Johannes 12: 1 - 8

Liederen : Lied 133: 1, 3
Lied 207
Lied 563
Lied 973
Lied 969

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling: [kerkdienstgemist.nl](https://www.kerkdienstgemist.nl)

Kerkdiensten

27 februari 10.00 uur, Dienst van Schrift en Tafel
Ds. Henriëtte Bouwman
6 maart 10.00 uur,
Ds. Henriëtte Bouwman
9 maart 19.30 uur, Biddag
Ds. Henriëtte Bouwman

Graag uw aandacht voor

Jarigen:

23 februari Mevr. A.L. van Eldik
24 februari Mevr. J.F. Halm - van Ommeren
26 februari Dhr. A. Boonzaaijer

Voor de kinderen



Maria pakte een flesje met heel dure olie. De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie over de voeten van Jezus.

Collectes

1^e collecte [Diaconaal Quotum](#)
2^e collecte [Liturgie en eredienst](#)

Diaconaal quotum

De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Actie Kerkbalans

De actie Kerkbalans is afgerond, dank aan alle lopers die ervoor gezorgd hebben dat u een envelop heeft ontvangen en die ervoor gezorgd hebben dat deze weer verzameld werden om verder verwerkt te worden.

Een voorlopige stand is 379 toezeggingen ten bedrage van ruim € 103.000.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!



We mogen weer!

Na het besluit van het kabinet om de meeste beperkende maatregelen met betrekking tot het coronavirus op te heffen, acht de kerkenraad het verantwoord om hetzelfde te doen in en om De Voorhof.

Naast de hygiëne regels op het gebied van handen en hoesten is de belangrijkste maatregel die overeind blijft: bij klachten of twijfel over de gezondheid thuisblijven.

Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid; vooral ook naar elkaar toe.

Lege rijen stoelen, lege stoelen tussen huishoudens, mondkapjes en handen desinfecteren bij binnenkomst zijn niet verboden, maar worden ook niet meer gevraagd.

De kerkzaal mag weer zonder beperking gevuld worden.

Ook het samen zingen is weer de gehele dienst mogelijk. Wat een verademing!

Verder wordt het koffiedrinken na de dienst weer opgepakt en zijn er meer mogelijkheden om elkaar in en om De Voorhof te ontmoeten.

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat er ook nu kerkgangers zijn die voorlopig nog wel graag wat afstand houden; om welke reden dan ook.

Het is de verwachting dat die mogelijkheid er zeker zal zijn.

Laten wij elkaar daarin respecteren.

Houdt u graag wat afstand, wees dan zo vrij om dat aan te geven wanneer het nodig is.

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met domina Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt genieten van het enige echte kopje Voorhofkoffie!

Tenslotte

Met het voorjaar in zicht worden allerlei beperkingen om elkaar te ontmoeten opgeheven.

Dat is nog eens goed nieuws!

Enige voorzichtigheid is voorlopig nog wel gewenst, maar er is gelukkig weer veel mogelijk. Nieuwe initiatieven, zoals in klein verband met elkaar eten, samen de online dienst mee vieren en samen na de dienst thuis koffie drinken, kunnen gewoon doorgaan. Maar daarnaast zijn ook de 'oude versies' van dit soort ontmoetingen weer mogelijk. Dat is verheugend nieuws en geeft nog meer mogelijkheden om samen gemeente te zijn!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman
werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email predikant@voorhofkesteren.nl

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl