



Welkom!

Zondag 2 januari 2022

Tweede na Kerst

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman
Declamatie : Elsie Greep
Organist : Louis Gerritsen

Over de dienst

Lezingen: Jesaja 11: 1-10
Matteüs 2: 1-12
Johannes 8: 12
Liederen: Lied 513
Lied 489: 1,2 en 3
Lied 772
Lied 1005 1, 2 en 5
Lied 369b
Lied 416

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling: kerkdienstgemist.nl

Kerkdiensten

9 januari 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman
16 januari 2022, 10 uur
Ds. Mar van der Velden, Ede
23 januari 2022, 10:00 uur:
Ds. Henriëtte Bouwman

Predikant nodig?

Ds. Henriëtte Bouwman is beschikbaar op dinsdag t/m vrijdag en op de zondagen dat ze voorgaat, op de andere dagen als het nodig is. Op woensdag- en donderdagmorgen zit ze in de werkkamer in de Voorhof en kun je bij haar binnenlopen voor een vraag, een gesprek of anderszins.

Graag uw aandacht voor

Jarigen:

1 januari Mevr. A.G. van Blijderveen – Hoogstra
7 januari Mevr. H. Gelderman - Samplonius

Voor de kinderen

Afgelopen zaterdag hebben we in de kerk gevierd dat Jezus is geboren. Helaas konden we dit niet in de kerk meevieren, maar deden we dit thuis achter het scherm.



Jozef en Maria kregen met Kerst meteen de herders op bezoek. Maar het volgende bezoek, de wijze uit het Oosten, zijn ondertussen ook onderweg.

We wensen jullie een gezond 2022 en hopen elkaar meer te kunnen ontmoeten, dan in 2021

Collectes

1^e collecte: [Diaconie](#)

2^e collecte: [Kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Oud en Nieuw

De overgang van het oude naar het nieuwe jaar, het is altijd wel weer een moment om even bij stil te staan. Dit bijna afgelopen jaar is er veel gebeurd en we kijken allemaal op onze eigen manier terug. Momenten van het afscheid en het verlies van iemand van wie je heel veel hebt gehouden zullen deze dagen nog extra binnenkomen. Maar er zullen ook momenten van blijdschap langskomen zoals een geboorte, het vieren van trouw en liefde, momenten van dankbaarheid om mensen om je heen, om wat je mocht ontvangen.

Terugdenkend aan dit een jaar komen bij mij verschillende emoties naar boven. Een jaar met veel veranderingen, een nieuwe start die door de maatregelen rondom corona wordt bepaald. Het is jammer dat we dit jaar op afstand van elkaar het oude jaar moeten afsluiten en het nieuwe jaar beginnen. Maar een nieuw jaar betekent ook een nieuw begin, nieuwe kansen. In de Achterhoek en Drenthe waar ik gewoond en gewerkt heb, worden nieuwjaarrowletjes uitgedeeld. Een nieuw jaar moet nog uitgerold worden en er zijn heel veel mogelijkheden en ideeën die we gedurende het jaar zullen ontdekken. Ik hoop u en jou snel weer te kunnen ontmoeten in kerkdiensten of andere momenten van ontmoeting. Houd moed en heb lief.

*Tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Ik wens jullie allemaal een goede jaarwisseling en heel veel mooie momenten en lichtpuntjes in het jaar 2022.

hartelijke groet,
ds. Henriëtte Bouwman

Elke week

Elke woensdag blijft De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal.

Ten slotte

Deze nieuwsbrief komt uit op oudjaarsdag. Het einde van een bijzonder jaar voor De Voorhof en voor de wereld. Een jaar met hoogte en diepte punten.

Net als binnen De Voorhof kozen veel kerken ervoor om met minder, of tijdelijk zelfs zonder kerk-gangers de liturgie gaande te houden. De kerk is immers deel van de maatschappij. Gelukkig is er inmiddels zoveel techniek ontwikkeld, dat van heinde en ver de liturgie meegevierd kan worden.

Voor het nieuwe jaar hopen wij dat het spoedig mogelijk zal zijn de kerken weer te openen voor wie dat wil. Dat dat weer een verantwoorde keus zal zijn.

Als Voorhofgemeente gaan wij vol goede moet het nieuwe jaar in met ds. Henriëtte Bouwman, onze nieuwe predikant. Werken aan de toekomst van onze gemeente staat hoog op de agenda van kerkenraad en predikant en de leden van onze gemeente zullen volop de kans krijgen over deze toekomst mee te denken en eraan mee te werken. De toekomst is er immers voor ons allemaal.

Met dat vooruitzicht gaan wij het nieuwe jaar in. Een gezegend 2022 gewenst!

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- ds. Henriëtte Bouwman, tel. 0488-78 55 36 of 06-12 67 83 06 predikant@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11 pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl