



## Welkom!

zondag 10 april 2022, 10:00 uur  
Palmzondag, Kerk en Schooldienst

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman  
Lectrix : Marjo van der Poel  
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

## Palmpasen - kerk- en schooldienst

Deze zondag is het Palmpasen. Samen met de leerlingen en leerkrachten van Het Kompas is deze dienst voorbereid. De kinderen hebben allemaal een palmpasestok gemaakt op school of thuis. Het verhaal van Palmpasen staat centraal met liedjes en het bijbelverhaal en een palmpasenoftocht door de kerk. Een mooi begin van de week die ook wel Stille Week genoemd wordt en waar we Jezus op zijn weg door Jeruzalem volgen naar zijn lijden.

Liederen : Lied 218  
Lied 547:  
Palm palm pasen  
Lied 555  
Lied 556: 1, 3, 5

## Collectes 10-04-2022

1<sup>e</sup> collecte [PKN Jong Protestant Paas Challenge](#)

2<sup>e</sup> collecte [kerk](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

## Witte Donderdag 14-04-2022

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman  
Lectrix : Marjo van der Poel  
Organist : Louis Gerritsen

Lezingen : Exodus 12: 1-14  
Jeremia 31: 31-34  
Johannes 13: 1-15  
Lucas 22: 39-41

Liederen : Lied 287: 1,4,5  
Kyrië 299j  
Lied 756: 1,2,4,6  
Lied 569: 1,2,3,4  
Lied 568  
Blijf bij mij en waak hier met mij..... (Taizé)

## Kerkdiensten in de Stille Week

In de Stille week zijn er elke dag vieringen om het verhaal van Jezus leven en sterven samen te gedenken en te vieren.

Maandag, dinsdag en woensdagavond zijn er vespers om 19.30 uur

Witte Donderdag vieren we, zoals Jezus in het verhaal, het avondmaal in een kring door de kerk. Goede Vrijdag wordt het lijdensverhaal van Jezus gelezen en zal de dienst sober zijn. Beide diensten beginnen om 19.30 uur.

Op Stille Zaterdag is er een paaswake, waar het nieuwe paaslicht wordt binnengebracht en we met elkaar de opstanding van Jezus vieren door het licht door te geven. Deze dienst begint om 22.00 uur. Paaszondag mogen we volop vieren dat Jezus leeft. Welkom om alle of enkele van de diensten mee te vieren.

## Kerkdiensten

Ma 11 apr 2022, 19:30 uur: Vespers in de Stille Week  
Di 12 apr 2022, 19:30 uur: Vespers in de Stille Week  
woe 13 apr 2022, 19:30 uur: Vespers in de Stille Week  
do 14 apr 2022, 19:30 uur: Ds. Henriëtte Bouwman,  
Dienst van Schrift en Tafel  
vr 15 apr 2022, 19:30 uur: Ds. Henriëtte Bouwman  
za 16 apr 2022, 22:00 uur: Ds. Henriëtte Bouwman

Alle diensten zijn met beeld en geluid te volgen via

deze koppeling:



## Goede Vrijdag 15-04-2022

Voorganger : Ds. Henriëtte Bouwman  
Lectrix : Grada van Harten  
Organist : Louis Gerritsen

Lezingen : Lucas 22: 39 – 23: 56

Liederen : Blijf bij mij en waak hier met mij..... (Taizé)  
Lied 561: 1,2,3,4,5  
Lied 558: 1, 5, 6, 7, 8, 9  
Lied 590: 1,2,3

## Collectes 14-04-2022

1<sup>e</sup> collecte [Tent of Nations](#)

2<sup>e</sup> collecte [Pastoraat](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

## Graag uw aandacht voor

Jarigen:

10-apr: Mevr. M. D. van de Giessen - de Kock

12-apr: Mevr. E. E. Batenburg - de Mooij

13-apr: Mevr. P.J. Horst - Bouwman

14-apr: Dhr. J. H. de Ru

## Voor de kinderen

In het 40-dagenboekje staat zondag het verhaal gelezen van Jezus die als koning binnenrijdt in Jeruzalem. Maar Hij is geen gewone koning! Hij rijdt op een ezel.

We hopen dat er veel kinderen met hun palmpasestok in de kerk zijn, zodat we een grote palmpasenoftocht door kerk zal gaan.



Johannes 12:12-19

Je kunt dit verhaal beluisteren op

[Podcasts - Kind op zondag](#)

## [Agenda](#)

15 Mei Ontmoeting 20 – 40 jaar  
met kinderopvang

## Uit het Gele Boekje

Dinsdagavond 12 april: **Een nieuwe of andere kerk?**

De zingeving die twintigers en dertigers zoeken, vinden zij lang niet altijd in de kerk. Zijn we als kerk wel bereid te veranderen en nieuwe wegen te zoeken voor mensen van deze tijd? Wat is belangrijk: dat overtuigingen jou door een instituut worden voorgezegd ... of dat je luistert naar je eigen hart en wat daar aan spiritualiteit opborrelt? of misschien allebei? Dr. Gert-Jan Roest, beleidsmedewerker bij het Diensten Centrum van de PKN, leidt een gesprek over deze vragen.

Tijdstip: dinsdagavond 12 april.

Locatie: De Rank, Hoofdstraat 3, Zetten.

Zaterdag 23 april: **Een pelgrimswandeling**

Inmiddels is een wandeling een vaste activiteit in het VIS programma. De afgelopen twee jaar hebben we pelgrimstochten georganiseerd van ongeveer 15 kilometer. Dit seizoen hebben we een kortere wandeling in petto. Pelgrimeren is populair. En dat is niet voor niets. De plek waar een pelgrim naar toe gaat lijkt het doel, maar is het niet. Het doel is het onderweg zijn en waar je op je reis dan figuurlijk, in je binnenste, tegenaan loopt. We maken tijdens deze pelgrimswandeling al lopend een reis naar binnen. Deze wandeling wordt geleid door Ds. Aafke Zaal, voormalig predikant te Hemmen en Trudy Bennis – de Jager, lid van de werkgroep VIS namens de gemeente Hemmen.

Tijdstip: zaterdag 23 april 10.00-13.00 uur.

Locatie: Belmonte Arboretum, Wageningen.

U kunt zich voor bovenstaande activiteiten aanmelden via [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com). Verdere informatie is te vinden op de site van het Gele Boekje: [www.geleboekje.nl/](http://www.geleboekje.nl/). Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, e-mail adres, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt?

Namens de Werkgroep VIS,  
Marijke van Dijk

## Kleine Kerkenraad

De afgelopen week vergaderde de Kleine Kerkenraad. Er zijn veel zaken aan de orde geweest op diverse gebieden. Er werd geconstateerd dat de collectes door middel van de collecteschalen en QR-codes een goede vorm zijn die voorlopig gehandhaafd blijft.

Op voorstel van de diaconie zal, naast financiële ondersteuning, het aanbod worden gedaan dat Oekraïense vluchtelingen elkaar kunnen ontmoeten in De Voorhof. Uiteraard kan dat op onze onvolprezen koffieochtenden en in de zondagse kerkdiensten, maar wanneer er behoefte is aan onderlinge ontmoeting op een ander tijdstip, is De Voorhof daarvoor beschikbaar.

Uiteraard kwam ook de vrijwilligersmiddag van 23 april aan bod. Alle vrijwilligers zijn hiervoor uitgenodigd. Als iedereen komt wordt het een gezellige volle bak met een leuke verrassing.



## Groet Marjon Bosch

Dag Voorhoffers,  
Het is al weer een paar maanden geleden dat ik afscheid heb genomen van de Voorhof. Zeker in de eerste maand vond ik heel lastig om de rust te vinden. Alle belevenissen en ervaringen gingen nog weer door mijn gedachten. Het heeft me geholpen om mijn kamer op te ruimen, papieren weg te doen, en mijn computer op te schonen. Het weer is nog niet zo mooi dat we al een ballonvaart afgesproken hebben, maar zodra het wat warmer wordt gaan we een dag plannen. Zo mogelijk willen we graag boven de Neder Betuwe varen.

Dus wie weet zie ik u.... ;-)

Mijn dagen worden gevuld door het oppassen op mijn kleindochter, het instuderen van de tekst voor de toneelvereniging Castra waarin ik eind april een rol mag spelen, het zoeken naar leuke verhalen om te kunnen vertellen, de opleiding die ik volg en het creatief bezig zijn in de vorm van vilten en kleding naaien. Soms kom ik nog tijd te kort...

Ondertussen ben ik ook in gesprek gegaan met de protestantse gemeente in Huizen, de Oosterlichtkerk, waar ik met Pasen (17 april) bevestigd zal worden als pastor voor het senioren pastoraat. In de gesprekken die ik had, heb ik gemerkt dat de gemeenteleden heel enthousiast zijn over hun eigen gemeente. Dat inspireert mij om me met enthousiasme op deze nieuwe uitdaging te storten.

Vrede en alle goeds voor u allen!  
Hartelijke groet,  
Marjon Bosch

## Instagram en Facebook

De Voorhofgemeente is ook actief op Instagram en Facebook. Deze week bijvoorbeeld een filmpje over de betekenis van de Palmpasestok. Benieuwd, kijk dan op [Instagram](#) of [Facebook](#)

Elke week worden er wel berichten geplaatst en de komende week zal Henriëtte een aantal filmpjes plaatsen over de Stille Week en Pasen.

## Postduiven

Afgelopen zondag lagen de uitnodigingen voor de tweede en derde ronde van het traject 'De Voorhof de toekomst in' klaar. Twee tafels waren nodig om alle uitnodigingen enigszins overzichtelijk gesorteerd kwijt te kunnen. Het was een grote verrassing dat bij het verlaten van De Voorhof beide tafels helemaal leeg waren. Dat toont een grote betrokkenheid bij dit traject. Alle postduiven enorm bedankt!

## Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met ds. Henriëtte Bouwman of om even stil te zijn in de kerkzaal. En u kunt genieten van het enige echte kopje Voorhofkoffie!

Dit is de laatste week waarin de kruiswegstaties, geschilderd door Marijke van Dijk, in de kerkzaal te zien zijn.

## Tenslotte

Aan het begin van een kerkenraadsvergadering is er altijd een moment van bezinning. Op de vergadering van de afgelopen week nam ds. Henriëtte Bouwman hiervoor een palmpasestok mee. Die speelt een rol in de kerk-en-schooldienst van deze zondag.

Op deze vergadering was het aan de leden van de Kleine Kerkenraad om eens te zien wat de betekenis is van de stok en alle attributen. Gelukkig was het geen examen. Dat een kerkenraadslid niet alle Bijbelteksten hoeft te kennen is allang bekend. Maar ook over de palmpasestok bleek nog heel wat te leren te zijn, die avond. Mooi dat er in zo'n klein beeld zoveel symboliek opgenomen kan worden!

## Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via [nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl](mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl)

Pastorale zorg:

ds. Henriëtte Bouwman  
werkdagen dinsdag t/m vrijdag

Telefoon 0488 - 78 55 36

Mobiel 06 - 12 67 83 06

Email [predikant@voorhofkesteren.nl](mailto:predikant@voorhofkesteren.nl)

Willeke de Jongh

Telefoon 0488 - 75 07 11

Email [pastoraat@voorhofkesteren.nl](mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl)

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: [beheerder@voorhofkesteren.nl](mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl)

Website: [www.voorhofkesteren.nl](http://www.voorhofkesteren.nl)