



Welkom!

Zondag 14 november 2021 10.00 uur
8e zondag van de herfst

Voorganger : Ds. M. van der Velden, Ede
Declamatie : Elsie Greep
Orgel/piano : Patrick van der Vegt

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Thema:
Leven als een boom aan stromend water

Lezingen : Psalmen 1
Johannes 15: 1-5
Liederen : Lied 85: 3 en 4
Lied 903: 1
Lied 1: 1 en 2
Lied 656: 1 en 3
Lied 837: 1 en 2
Lied 413

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:



Kerkdiensten

21 november 2021, 10.00 uur,
Eeuwigheidszondag
Ds. Henriëtte Bouwman en Marjon Bosch
28 november 2021, 10.00 uur
Afscheidsdienst
Ds. Henriëtte Bouwman en Marjon Bosch
5 december 2021, 10.00 uur
Ds. W. van Wakeren, Veenendaal

Collectes

1e collecte: [Diaconie](#)
2e collecte: [Liturgie en Eredienst](#)

Klik op de collecte, U komt dan in "betaalverzoek Rabobank", daar krijgt U de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en Uw bank te kiezen, via Uw eigen bank voltooit U de betaling.

Graag uw aandacht voor

Dhr. J. (Jan) de Graaf, verblijft in het Vrijthof om daar te revalideren.

Mw. F.C. (Fien) Broek – Bakker, heeft een behandeling ondergaan en is positief getest.

Dhr. C.J. (Cees) Zuidhoorn gaat voorlopig elders wonen.

Mw. B. (Dien) Roest – van Gestel heeft steeds meer zorg nodig nu haar gezondheid achteruit gaat.

Dhr. D. (Dick) Rozenbrand is thuis en gaat zijn laatste levensfase in.

Jarigen:

15 nov. Mw. E.J. van Baren - Kets
20 nov. Mw. W.C. van Kraaikamp-Gelderblom

Extra moment om Marjon uit te zwaaien

In de dienst van zondag 28 november nemen we afscheid van Marjon als kerkelijk werker in onze gemeente. Zij heeft zich met hart en ziel ingezet voor de voorhofgemeente. Daar zijn we haar dankbaar voor. We hopen met elkaar dat het een mooie dienst mag worden en zouden graag willen dat de Voorhof uitpuilt van alle aanwezigen. Helaas kan dat laatste niet vanwege het coronavirus dat, zo lijkt het, steeds meer ons leven lijkt te beïnvloeden.

Voor degenen die in de afscheidsdienst op 28 november, om welke reden dan ook, liever niet aanwezig zijn of kunnen zijn en Marjon toch niet zomaar willen laten gaan is er een extra gelegenheid om afscheid te nemen.

Dat kan op **woensdagmiddag 24 november** in de Voorhof van 14:00 uur tot ca. 15:30 uur. Er wordt gezorgd dat alles een veilig en op verantwoorde manier kan plaatsvinden.

En dan begint het werk...

Afgelopen zondag was het een geweldige ervaring om aan De Voorhof verbonden te worden als jullie predikant. Ik voel me erg welkom hier en ik hoop dat we met elkaar een heel goede tijd tegemoet gaan. Ik wil iedereen hartelijk bedanken die op wat voor manier ook mij welkom heeft gezeten. En ik wil de organisatie rondom de dienst van vorige week een compliment geven voor de goede organisatie. Het was een feestelijke dienst en ik kijk er met veel plezier op terug.

Ik heb in deze eerste week al heel wat mensen ontmoet op de koffieochtend en de ontmoetingen. De veelkleurigheid van de gemeente krijgt zo ook gezichten en namen. Of ik alle namen meteen onthoud...? Ik ga mijn best doen om u en jou zo snel mogelijk te leren kennen.

Het is fijn dat ik deze eerste weken nog samen met Marjon mag werken, zij kan mij zo een beetje wegwijs maken in de gangen van De Voorhof. Het zal even tijd kosten om mijn weg te vinden in de gemeente en ik hoop dat jullie me daar de ruimte voor geven. Zoals ik afgelopen zondag duidelijk maakte met de bloembollen die we hebben gepoot, we mogen groeien aan elkaar. En met elkaar mogen we putten uit die bron van Leven en Liefde die ons omgeeft.

Mijn werkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag en de zondagen dat ik voorga. Natuurlijk zal ik er ook op mijn vrije dagen zijn als het nodig is. Schroom niet om mij te bellen, mailen of appen om iets te vragen, te melden of om iets af te spreken. Mijn gegevens zal ik hieronder neerzetten en zullen in het vervolg op elke Nieuwsbrief te lezen zijn.

De werkkamer in De Voorhof zal ik ook gaan gebruiken. Waarschijnlijk als een plek waar ik mensen kan ontvangen en om zo nu en dan zichtbaar aanwezig te zijn, zodat je even binnen kunt lopen. Het zal moeten groeien hoe het precies zal gaan werken. Wees welkom om mij aan te spreken.

Ik heb er zin in en na dat goede begin zie ik uit naar de toekomst.

Hartelijke groet,
ds. Henriëtte Bouwman
Meester N.J. van Riemsdijkstraat 21
4041 VN Kesteren
tel. 0488-785536 of 06-12678306
predikant@voorhofkesteren.nl

Voor de kinderen

Afgelopen zondag zijn we verder gegaan met het verhaal van Abraham. We hebben verteld, dat er een vrouw voor Isaak is gezocht in het land van Abraham vandaan kwam. En dat deze vrouw Rebekka, haar huis wilde verlaten om met Isaak te trouwen.

Omdat dit verhaal een feestelijk einde had en omdat het een feestelijke dienst was zijn we daarna met elkaar een slinger gaan maken om de kerkzaal een klein beetje te versieren.



Ontdekkert:

dinsdag 16 november van 19.00 - 20.00 uur

Volgende activiteiten:

21 november 10:00 kindernevendienst en oppas
28 november 10:00 kindernevendienst en oppas

Viertafel



Eeuwigheidszondag

Volgende week zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag. Op deze zondag herdenken we de overledenen van afgelopen kerkelijk jaar. We noemen hun namen en er wordt voor ieder van hen een kaars aangestoken aan het licht van de Paaskaars.

Net als vorig jaar willen we ook in de middag gelegenheid geven om een kaarsje te branden. De Voorhof is open, voor wie dat wil, van 14.00 - 15.00 uur om binnen te lopen om even stil te worden, te mediteren en/of zelf een kaarsje te branden voor iemand die jou ontvallen is.

Van de Werkgroep VIS

Natrlitijd

Op 28 oktober j.l. vond de lezing en gespreksavond onder leiding van Thijs Caspers plaats in de Vluchtheuvelkerk te Zetten. Thijs hield een bijzonder inspirerende en persoonlijke inleiding over de stormen in een mensenleven, wat dat met ons doet, en hoe we daarmee om kunnen gaan. Eén van die stormen, die we momenteel allemaal ondergaan, is de pandemie. Wie deze avond gemist heeft, kan Thijs' inleiding terugkijken via deze link: <https://vimeo.com/643453680>

Zingen in de Advent

En dan is het alweer bijna Advent. In ons Liedboek telt de rubriek "Adventstijd" 34 liederen. Niet al die liederen zijn even bekend. We willen ons daarom op de middag van Eerste Advent (zondagmiddag 28 november) al zingend voorbereiden en verheugen op Kerst. We zingen meer en minder bekende Adventsliederen, afgewisseld met adventsmuziek gespeeld op het mooie Van Vulpenorgel van De Rank in Zetten. Inleider en organist is Bert Wisgerhof, kerkmusicus van de Protestantse Gemeente Veenendaal. Komt u meezingen en meeluisteren? Locatie: De Rank te Zetten, aanvang 15.00 uur.

U kunt zich opgeven met het formulier dat u in het Gele Boekje vindt, of via aanmeldengeleboekje@gmail.com. Verdere informatie is bovendien te vinden op de site van het Gele Boekje: www.gele-boekje.nl. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Koffieochtend in de Voorhof tijdelijk opgeschort, maar de Voorhof blijft wel open!

Het is moeilijk om het besluit te nemen, maar de komende weken zal geen koffie worden geschonken op de woensdagochtend in de Voorhof. Dit vanwege de bekende reden dat de coronapandemie weer steeds groter wordt en het moeilijk is om voldoende ruimte te bewaren tijdens het samenzijn.

Maar ... de Voorhof blijft wel open op de woensdagochtend van 10:00 – 11:30 uur. Dominee Henriëtte Bouwman heeft aangegeven dat ze die ochtend in de Voorhof zal werken en aanwezig is voor een persoonlijk gesprek. Vanuit het gastteam zal iemand in de hal aanwezig zijn. Zo kunt u ook even binnenlopen om b.v. een boek uit te zoeken, kaarten te kopen of om stil te zijn in de kerkzaal.

Ans Mager en Marjo van der Poel

Gaan en komen ontmoetingen

De eerste kennismakingsontmoetingen zijn geweest. Voor de volgende data is er nog een mogelijkheid om aan te sluiten. U bent van harte uitgenodigd.

Woensdag 17 november, 14.30 – 16.00 uur
in de Voorhof

Woensdag 17 november, 20.00 – 21.30 uur
bij familie Kuenen in Ochten

Donderdag 18 november, 14.30 – 16.00 uur
in de Voorhof

Woensdag 24 november, 20.00 – 21.30 uur bij
Carina Kersten in Lingemeer

Marcel Kalb registreert de opgaven. Voor één van deze dagdelen kunt u zich nog aanmelden via de mail: margon@telfort.nl of bellen naar 06-37336662

Actie schoenendoos 2021-2022

Hebt u afgelopen zondag het krat met pennenzakjes voor de actie schoenendoos ook gemist? Dit had een reden! Omdat er tijdens, voor en na de bevestigingsdienst van ds. Henriëtte Bouman veel makke schapen in het hok te verwachten waren, leek het gepast om het krat en de doos met reeds genaaide pennenzakjes even uit het zicht te zetten. Maar dat was een eenmalige actie want vanaf maandag draait de actie weer op volle toeren en zijn de benodigde materialen opnieuw in de hal van de Voorhof te vinden.

Alle genaaide pennenzakjes mogen in de gele doos gedeponerd of ingeleverd worden bij Lobke van Veenendaal (Sylvanusstraat 32 in Kesteren). Heeft u pennenzakjes genaaid, maar ziet u geen kans om ze in de Voorhof of bij Lobke in te leveren, dan kunt u even bellen met Lobke (06 30022411) of met Ellie Buizer (06 38745797) om te overleggen of en wanneer ze bij u opgehaald kunnen worden.

Tenslotte: we hebben nog voorraad genoeg om u deze hele maand november van doe-het-zelf-pakketjes te kunnen voorzien. U hoeft zich niet in te houden want hoe meer pennenzakjes er genaaid worden, hoe meer kinderen er blij gemaakt kunnen worden. Alvast super bedankt voor uw hulp!



Nieuwe maatregelen

Op de dag dat deze nieuwsbrief uitkomt, wordt 's avonds duidelijk of er nieuwe maatregelen worden aangekondigd door de premier en wanneer die dan zullen ingaan.

Voor De Voorhof geldt op dit moment in ieder geval, naast de bekende basis maatregelen, het verzoek om een mondkapje te dragen bij het lopen door het gebouw, ten minste een stoel vrij te houden tussen verschillende huishoudens en jassen mee te nemen de kerkzaal in. Wanneer er meer maatregelen nodig zijn, zullen die zondag bij binnenkomst door het gastteam worden gemeld.

Volgende week vergadert de algemene kerkenraad. Dan zal onder andere besproken worden of er binnen De Voorhof meer maatregelen moeten worden toegepast.

Ten slotte

Het was een mooie intrede dienst, afgelopen zondag, toen ds. Aafke Zaal onze nieuwe predikant ds. Henriëtte Bouwman verbond aan onze gemeente. Met heel wat genodigden en kerkgangers was de kerkzaal verantwoord bezet. Daarnaast hebben velen via 'Kerkdienst gemist' de dienst meegevierd.

Vanwege de maatregelen rond corona moest het programma rond de dienst wel worden versoerd, maar dat heeft de sfeer niet gedrukt. Dat is alweer een goed teken. Het geeft aan dat wij als gemeente, ook als er beperkingen zijn, de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- Ds. Henriëtte Bouwman, tel. 0488 – 78 55 36 of

06-12 67 83 06, predikant@voorhofkesteren.nl

- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11

pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c,
4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl