



Welkom!

Zondag 3 oktober 2021
2^e zondag van de herfst

Voorganger : Ds. J.W. de Kam – Diepeveen,
Maurik
Lector : Marjo van der Poel
Organist : Louis Gerritsen

Na de dienst is er koffie, thee en limonade

Over de dienst

Lezingen : Psalmen 95
Mattheus 4: 4

Liederen : Psalm 25: 2 en 6
Lied 117a
Lied 904: 4 en 2
Lied 221: 1 en 3

Deze dienst is met beeld en geluid te volgen via
deze koppeling:



Graag uw aandacht voor

De kleine tweeling van Remco en Suzanne Nicolaas – Verhaaf, Johnny en Abe, net 2 maanden oud, hebben allebei een verkoudheidsvirus opgelopen. Beiden zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Johnny is gelukkig weer thuis, maar Abe ligt nog in het ziekenhuis, is heel erg ziek geweest en heeft op de IC gelegen. Hopelijk gaat het met hem spoedig de goede kant op en kan hij snel weer naar huis

Mw R. (Tiny) van der Burg – Deijs is na een val geopereerd.

Dhr. G. (Gerrit) Wassenburg is onder behandeling van meerdere specialisten en wacht op een operatie.

Dhr. J. (Jan) de Graaf is gevallen en brak zijn heup en elleboog.

Dhr. M. (Marinus) van Brenk heeft lang gewacht op een behandeling en mocht zich vrijdag melden.

Jarige:
3 oktober mevr. P. van Tongeren – Vink

Kerkdiensten

10 oktober 2021, 10:00 uur:
Ds. A. Altena, Leersum
17 oktober 2021, 10:00 uur:
Dr. J.G. te Lindert, Westendorp
24 oktober 2021, 10:00 uur:
Ds. H. van Essen, Zetten

Elke week

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt elkaar dan ontmoeten onder het genot van de enige echte Voorhofkoffie, even binnenlopen voor een gesprekje met elkaar, om een boek uit te zoeken of te brengen, of voor een moment in de stiltehoek.

Collectes

1^e collecte: [Kerk en Israël](#)

Het is nodig om ons te bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en antisemitisme te bestrijden. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeente als naar buiten toe. De PKN geeft hier vorm aan door o.a. te investeren in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap, bv. met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.

2^e collecte: [Liturgie en Eredienst](#)

Klik op de collecte, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

Koekenbakkers

Zondagmiddag 7 november zal onze nieuwe predikant, ds. Henriëtte Bouwman, in een kerkdienst worden verbonden aan onze gemeente. Voorafgaande aan deze bijzondere dienst wordt er koffie en thee geschonken. Bij zo'n feestelijke gebeurtenis hoort natuurlijk iets speciaals bij de koffie. In De Voorhof lopen heel wat getalenteerde koekenbakkers rond. Het zou erg leuk zijn als die koekenbakkers zorgen voor iets lekkers bij de koffie. Als ieder haar of zijn eigen specialiteit bakt, wordt de sortering koeken net zo veelsoortig als onze gemeente!

Na de dienst staan er hapjes en drankjes op het menu. Daarvoor is bedacht dat er, naast 'zoutjes', ook wraps geserveerd kunnen worden. Ook die specialiteit beheerst menig Voorhoftalent! Verder moet al dat heerlijk natuurlijk ook geserveerd worden. Voor de dienst de koeken en na de dienst de wraps. Daarvoor is geen specifiek talent nodig, alleen een opgewekt gezicht.

Wie voor 7 november koeken wil bakken of wraps wil rollen of op 7 november wil serveren (of een combinatie van deze activiteiten) kan dat laten weten aan Tim van Beek (voorzitter@voorhofkesteren.nl). Alle leeftijden zijn welkom!

Van de eetgroep

Op 24 september mocht de Eetgroep Voorhof dan eindelijk weer bij elkaar komen. En wat een gezellige en feestelijke bijeenkomst was dat. We genoten niet alleen van het weerzien, maar ook van een heerlijke maaltijd met vers gerookte forellen, waarop we door een goedwillend gemeentelid getrakteerd werden. We hebben gesmuld. De goede gever wenst anoniem te blijven, maar op deze plek zeggen wij nogmaals: dank je wel voor dit mooie gebaar!



Op vrijdagavond 29 oktober gaan wij weer wat lekkers voor u klaarmaken. U kunt zich voor deze maaltijd opgeven bij Aleke, telefoon 0488-442894 of per mail: azvanvuren@hotmail.com.

Wij verheugen ons erop, om u op 29 oktober om 18.00 in de Voorhof te zien!
Annemieke, Aleke en Marijke

Voor de kinderen

Komende zondag is er weer kindernevendienst / oppas. We hopen dat we veel kinderen mogen verwelkomen, nu iedereen zonder aanmelden weer naar de kerk kan komen.

We gaan dan verder met het verhaal van Abram en Sara.



Als klein tipje van de sluier het verhaal gaat over deze moeder en kind. Wil je er meer van weten kom dan zondag luisteren. En natuurlijk gaan we ook op andere manieren met het verhaal aan de slag.

We beginnen om 10 uur gezamenlijk en gaan pas aan het einde van de dienst naar de kerkzaal. Waar we samen met de rest van de gemeente gezegend naar huis te gaan.

Volgende activiteit

Zo 31 oktober 16:00 Kerk op Schootdienst

Ontdek kerk

Afgelopen week zijn de uitnodigingen voor de ontdek-kerk rondgebracht naar de kinderen die in groep 7 en 8 van de basisschool zitten. Op dinsdag 12 oktober van 19.00 – 20.00 uur begint het eerste blok.

We hopen dat de kinderen gaan ontdekken wat geloven en kerk zijn is. We willen hen vertellen wat het voor ons betekent en dat we het waardevol vinden om deel uit te maken van een geloofsgemeenschap.

We zijn benieuwd welke kinderen we mogen verwelkomen. Misschien nemen ze wel vriendjes en vriendinnetjes mee en kunnen we er een gezellig jaar van maken.

Van de werkgroep VIS

Tomáš Halík

Je kunt er bijna niet om heen: de boeken van de Tsjechische theoloog, priester, socioloog, therapeut en filosoof Tomáš Halík. Halík gaat voortdurend in gesprek over geloven in de wereld van vandaag.

Eind 2020 verscheen zijn autobiografie. Hierin gaat hij in op zijn persoonlijke betrokkenheid bij alle thema's in zijn werk: twijfel, onzekerheid, liefde, niet zien en toch geloven, religieuze crisis als kans. Hij zelf werd gelovig in een tijd en een omgeving waar het christelijk geloof onderdrukt werd of aangepast aan de politieke overtuigingen van de machthebbers.

Op deze avond zal Ds. Ella Kamper, predikant van de PKN gemeente te Driel, een inleiding geven over de thema's in het werk van Tomáš Halík, waarna we hierover met elkaar in gesprek gaan.

Dinsdagavond 5 oktober 20.00 uur, Ons Gebouw, Driel

U kunt zich aanmelden met het vertrouwde gele formulier in het Gele Boekje, of via aanmelden-geleboekje@gmail.com. Wilt u bij het aanmelden doorgeven: uw naam, telefoonnummer, woonplaats, met hoeveel personen u komt en of u vervoer wenst of vervoer aanbiedt? Wanneer u de lezing digitaal wilt bijwonen, dient u dit te vermelden, en uw emailadres op te geven. Nadere details volgen na opgave.

Namens de Werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief uiterlijk woensdag 18.00 uur inleveren via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:

- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51

kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl

- Willeke de Jongh, tel. 0488 - 75 07 11

pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.

Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.

Telefoon: 0488 – 48 26 06

Email: beheerder@voorhofkesteren.nl

Website: www.voorhofkesteren.nl

Tenslotte

De maand oktober is aangebroken met herfstachtig weer. De komende weken moet blijken of de verspreiding van het coronavirus onder controle is. Dat is van harte te hopen!

Afgelopen week heeft de kleine kerkenraad gesproken over de huidige situatie rond de coronaregelgeving. Uitgangspunt daarbij waren, naast de versoepelingen die het kabinet heeft afgekondigd, de nadruk die door de PKN wordt gelegd op het betrekken van de mate van ventilatie bij de besluitvorming en op het houden van enige afstand.

Wie vorige week zondag in De Voorhof de kerkdienst heeft meegevierd, heeft gemerkt dat er al een aantal zaken is 'genormaliseerd'. Geen aanmelden en registratie, geen belijning op de vloer, zelf een plaats kiezen en geen lintjes meer op de stoelen.

Tegelijk heeft het sommigen benauwd hoe dicht de stoelen op elkaar staan. Afstand houden kan nog prima, maar dat moeten wij nu bewust gaan doen. Voor mensen met een verhoogd besmettingsrisico is dat van groot belang.

Mede vanwege het dringende advies van de PKN met betrekking tot de ventilatie en omdat wij voor kerkdiensten in geen geval toegangscontroles willen houden, heeft de kleine kerkenraad besloten de komende weken nog uit te gaan van het besluit van vorige week. Dat wil zeggen: jassen mee de kerkzaal in, graag een lege stoel tussen verschillende huishoudens, koffie drinken volgens de vorige week genoemde route en de liederen voor de overweging nog declameren. En natuurlijk de standaard maatregelen als handen ontsmetten en bij twijfel over de gezondheid thuisblijven.

Blijven de ontwikkelingen gunstig, dan kan er tegen het einde van de maand weer voluit gezongen worden. Daar kijken wij met elkaar enorm naar uit!