



## Welkom!

Zondag 4 april 2021, 10.00 uur  
Eerste Paasdag

Voorganger: Ds. N. van Tellingen, Rhenen  
Declamatie: Elisabeth van der Lugt  
Organist: Louis Gerritsen

Over de dienst

**Lezingen:** Johannes 20: 1-18

**Liederen:** Lied 601: 1 en 2  
Lied 982  
Lied 626  
Lied 634  
Lied 624

Ds. van Tellingen is in De Voorhof een bekend gezicht. Hij is hier al vaker voorgegaan in het afgelopen jaar en heeft ook diverse keren het pastorale team ondersteund.

De dienst is met beeld en geluid te volgen via deze koppeling: [kerkdienstgemist.nl](https://www.kerkdienstgemist.nl)

## Koffie na de dienst

Na de dienst kunt u via Zoom terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof voor een ontmoeting met gemeenteleden op hun paasbest. U komt in de koffiekamer door op deze knop te klikken:



Naar de  
koffiekamer

## Kerkdiensten

11 april 10.00 uur Ds. L. van der Laan, Bennekom  
18 april 10.00 uur Ds. R. Hoogenkamp, Culemborg  
25 april 10.00 uur Ds. D. Schouten, Echteld

## Welkom in De Voorhof

Elke woensdag is De Voorhof open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen voor een gesprekje met Marjon, om een boek uit te zoeken of om een kaarsje aan te steken.

## Graag uw aandacht voor



### Jarigen:

5 april Mevr. C. Willemsen - de Wijer

6 april Mevr. J. Zandvliet – Wilbrink

10 april Mevr. M.D. van de Giessen - de Kock

## 40 dagenproject voor de kinderen



Een nieuwe start - Johannes 20:1-18

Maria is op weg naar het graf van Jezus. Maar in het graf liggen alleen nog wat doeken. Jezus is weg. De tuinman vraagt aan haar wat ze daar zoekt. Maria ziet opeens dat het niet de tuinman is, maar Jezus!

'Dit is mijn geliefde Zoon.'

Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar [kindopzondag](#). Hier wordt het verhaal jullie voorgelezen. En op [deze pagina](#) vind je liederen die bij het project horen.

## Bericht van ds. Zaal

In deze Stille Week is er hard gewerkt om alle tassen waar ik u over vertelde op tijd klaar te krijgen. Maar liefst 45 exemplaren zijn de gemeente ingegaan! Wat een bijzondere gedachte! Bijzonder is ook de foto die Marjon heeft gemaakt van de klaargemaakte tassen. Op iedere stoel één. Het harde groen van de tassen contrasteert met de felrode bekleding van de stoelen. De beide kleuren komen terug in de wandkleden die erachter hangen. Het geheel ziet er uit als een kunstzinnige compositie van een goed gevulde kerk die in werkelijkheid leeg was. Maar is dat zo? Of vertegenwoordigen de tassen nou juist de mensen die niet op de stoelen zaten en er niet waren, maar er op een of andere manier toch zijn? In ieder geval voelde ik door het veelkleurig tafereel des te meer de aanwezigheid van vele gemeenteleden toen ik op Witte Donderdag met alleen de diaken, de ouderling, de koster en de beameraars in de kerk was. Niet lijfelijk erbij zijn en toch aanwezig zijn..... dat is ook het geheim van Pasen dat we deze zondag met elkaar vieren: thuis en in de kerk, met of zonder tas, hier en overal. Dat dat geheim u mag raken, dat wens ik u toe!

Gezegende paasdagen en een hartelijke groet,  
Ds. Aafke Zaal



## Bevrijd

Bevrijd vandaag, van dood en duister.  
Een nieuwe dag van licht en luister,  
een nieuw begin als dageraad  
waarin de toekomst opengaat.

Bevrijd opnieuw, het wordt weer licht  
door een zo vreemd vertrouwd bericht  
dat dood niet meer het einde is,  
dat leven te beleven is.

Bevrijd voorgoed van angst en dood;  
een toekomst als het morgenrood  
voor wie vertrouwend mee wil gaan,  
voor wie met hem durft op te staan.

Tim van Beek

## Uit het Gele Boekje

In veel kerken wordt in de Stille Week aandacht besteed aan de Kruisweg, die het lijdensverhaal van Jezus vertelt. Het verhaal van deze kruisweg kan ook gezien worden als een metafoor voor de menselijke levensweg, in een aardse kringloop van geboorte, bloei, dood en nieuwe lente. Een verhaal dat niet kerk-breed, maar universeel, mens-breed verteld kan worden. Hierover gaat *Een diepe voor in de aarde. Weg van mensen*. Een gefilmde impressie hiervan kunt u bekijken via deze [LINK](#). Ook is deze film, die ongeveer 10 minuten duurt, te vinden op [Kerkdienst Gemist](#). Het bijbehorende boek is te bestellen bij [Uitgeverij Skandalon](#) (momenteel in de aanbieding), of bij uw reguliere boekhandel.

In de veertigdagentijd van 2022 hopen we het werk van *Een diepe voor* te kunnen tentoonstellen in de Voorhof.

De Pelgrimstocht van 10 april is voorlopig verplaatst naar 29 mei a.s., in de hoop dat tegen die tijd de situatie rond corona verbeterd is. We vinden het onder de huidige omstandigheden niet geheel verantwoord om een dergelijke activiteit nu door te laten gaan. U kunt zich nog wel opgeven: [aanmeldengeleboekje@gmail.com](mailto:aanmeldengeleboekje@gmail.com).

Voor actuele informatie over de activiteiten van Werkgroep VIS kunt u terecht op <https://www.geleboekje.nl/>

Namens de Werkgroep VIS,  
Marijke van Dijk

## Liturgische schikking

De steen is weggerold! Alles staat weer open!  
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?  
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.  
Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.  
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

## Collectes zondag 4 april 2021

### 1<sup>e</sup> collecte:

#### Werelddiaconaat Zuid-Afrika(Kerk in Actie)

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en velen zijn werkloos. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma's. Via muziek, kunst, vakantiecampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.



#### Betaalverzoek 1<sup>e</sup> collecte

### 2<sup>e</sup> collecte: Landelijke Kerk



#### Betaalverzoek 2e collecte

Scan de QR code of gebruik de link Betaalverzoek, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling.

## inZOOMen

In de veertigdagentijd kon u elke vrijdagochtend inZOOMen met ds. Aafke Zaal; een gesprek over een van de werken van barmhartigheid. Dat is een mooi traject geweest.  
Dit traject krijgt een vervolg in de vijftigdagentijd, de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Aanstaaende vrijdag is een vakantiedag voor ds. Zaal. De week daarop wordt het inZOOMen weer opgepakt.

## Tenslotte

Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief is de Stille Week bijna ten einde. Een bijzondere Stille Week. Zonder vespers dit jaar en zonder paaswake. Maar wel met vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Vieringen die u thuis kon meebeleven, met of zonder de zogenoemde Stille-week-tas. Van deze Stille-week-tas hebben velen gebruik gemaakt. Samen de Maaltijd van de Heer vieren, ieder op zijn eigen plaats. Een nieuwe ervaring! Hoe het ervaren is, zal de komende tijd onderzocht worden om te beoordelen of deze vorm ook voor de toekomst een waardevolle aanvulling is op ons gemeentezijn. Nu leven wij toe naar Pasen; het moment dat het Licht het wint van het duister. Dat wordt gesymboliseerd door de nieuwe paaskaars die binnen zal komen op de paasmorgen. Ook de huispaaskaarsen kunnen dan ontstoken worden. Het teken van het doorbreken van Gods Licht in onze wereld. De dood heeft niet meer het laatste woord. Wij zijn bevrijd! Bevrijd waartoe? Tot leven, om op te staan, voor recht en gerechtigheid.

## Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdag ingeleverd worden via [nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl](mailto:nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl)

### Interimpredikant:

ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag),  
tel. 06 - 28 16 74 23, [interim@voorhofkesteren.nl](mailto:interim@voorhofkesteren.nl)

### Pastorale zorg:

- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51,  
[kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl](mailto:kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl)  
- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11,  
[pastoraat@voorhofkesteren.nl](mailto:pastoraat@voorhofkesteren.nl)

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.  
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.  
Telefoon: 0488 – 482606  
Email: [beheerder@voorhofkesteren.nl](mailto:beheerder@voorhofkesteren.nl)  
Website: [www.voorhofkesteren.nl](http://www.voorhofkesteren.nl)