



Welkom!

Zondag 21 maart 2021, 10.00 uur
5^e zondag in de 40 dagen, Judica

Voorganger: Ds. P.F. Goedendorp, Leersum
Declamatie: Elisabeth van der Lugt
Organist: Louis Gerristen

Over de dienst

Lezingen: Johannes 11: 1-7 en 17-44

Liederen: Psalm 43: 3 en 4
Lied 300-B: 1-4
Lied 653: 1, 4 en 7
Ev. Liedbundel 82: 1-3
Lied 657: 1,2 en 3

De dienst is met beeld en geluid te volgen via deze

koppeling:  kerkdienstgemist.nl

Graag uw aandacht voor

Zonder namen te noemen weten we dat er in verschillende gezinnen grote of kleine zorgen zijn omtrent ziekte of gezondheid. We leven met hen allen mee.



Jarigen:

17 maart dhr. P. van de Peppel
24 maart mevr. W.C. vd Schaft- vd Zandschulp

Koffie na de dienst

Na de dienst kunt u via Zoom terecht in de virtuele koffiekamer van De Voorhof voor een ontmoeting met gemeenteleden. U komt in de koffiekamer door op deze knop te klikken:



Naar de
koffiekamer

Kerkdiensten

28 maart 10.00 uur, Palmzondag
Ds. D.M. de Jong Oss
1 april 19.30 uur, Witte Donderdag
Ds. A.E.I. Zaal, Hemmen
2 april 19.30 uur, Goede Vrijdag
Marjon Bosch

Liturgische schikking

We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht.

Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Elke week

Elke week is De Voorhof op woensdag open van 10.00 uur tot 11.30 uur. U kunt dan even binnenlopen.

Bericht van ds. Zaal

Helaas ben ik vorige week uit de roulatie geweest door een onverwachts en tragisch sterfgeval in mijn naaste omgeving. Het heeft mij en mijn gezin veel verdriet gedaan. We waren allemaal de draad even kwijt. Deze week probeerde ik de draad weer op te pakken en was ik weer in de Voorhof. Toen ik mij maandag in de werkkamer had geïnstalleerd, dacht ik: hoe doe je dat ook alweer, de draad oppakken? Ik staarde voor mij uit. Mijn oog viel op de paaskaars die al een tijdje daar staat. Ik weet niet waarom, weet niet van wie die is, waar die vandaan komt, waar die naartoe moet. Ik keek nog eens goed: ik zag een draadje lopen: voor het anker langs, achter het kruis om, door het hart heen. 'Ook ik word bij elkaar gehouden door geloof, hoop en liefde', wist ik opeens weer. Als ik me daar nu maar aan vasthoud, moet het Licht vroeg of laat weer gaan schijnen.

Hartelijke groet,
Ds. Aafke Zaal



Uit het Gele Boekje

De lezing van Ds. Ella Kamper over het **Bijbelboek Judith**, van 8 maart, is terug te kijken via deze [LINK](#). Een aanrader.

Helaas kan het **Filmcafé II**, dat gepland stond voor 19 maart, niet doorgaan vanwege de voortdurende corona-restricties.

Voor de veertigdagentijd: de meditatieve impressie van **Een diepe voor in de aarde**, een serie kruiswegstaties in beeld (Marijke van Dijk) en woord (Steven van Campen) is [HIER](#) bekijken. De film is ook te bekijken via [Kerkdienst Gemist](#).

Wat maakt een wandeling tot een **pelgrimstocht**? Pelgrimeren is wandelen met je ziel, kijken met je innerlijk oog, luisteren met je hart, en zo het geheim van het leven op het spoor komen.

De pelgrimstocht op 10 april, een wandeltocht van ongeveer 15 km vanuit De Vloedschuur te Heteren, zal doorgaan bij minimaal 4, maximaal 8 aanmeldingen. Uiteraard lopen we op 'gepaste' afstand!

U kunt zich opgeven via aanmeldengeleboekje@gmail.com.

In verband met de voorbereidingen, vernemen wij graag **uiterlijk 1 april** a.s. of u mee wilt lopen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Trudy Bennis – de Jager, trudybennisdejager@gmail.com, 06 – 14 53 92 50

Actuele informatie over alle VIS activiteiten vindt u op <https://www.gele-boekje.nl/>.

Namens de werkgroep VIS,
Marijke van Dijk

Happy stones

Samen met een vriendin heeft Marjon Bosch stenen beschilderd. Op de achterkant staat een boodschap. Er liggen nog stenen in de werkkamer. De bedoeling is om deze vrolijke stenen ergens neer te leggen waar ze gevonden kunnen worden. De vinder kan de steen laten liggen, meenemen naar huis of ergens anders neerleggen voor de volgende vinder.



40 dagenproject voor de kinderen



Onder de Grond -Johannes 12:20-33

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan.

Wil je naar het verhaal luisteren ga dan naar [kindopzondag](#). Hier wordt het verhaal jullie voorgelezen. En op [deze pagina](#) vind je liederen die bij het project horen.

Wil je ook de werkbladen kunnen gebruiken, mail dan naar kinderwerk@voorhofkesteren.nl met je naam en adres. Wij sturen je dan de gegevens toe om een account te kunnen maken.

Herinnering Palmпасen

Tot morgen zaterdag 20 maart kan je aangeven op kinderwerk@voorhofkesteren.nl of je een palmpaasstok wilt gaan maken in de kerk of thuis. Uitgebreidere informatie vind je in de [kindernieuwsbrief](#) van vorige week.



Stille week – tas

Binnenkort is het Stille Week.

Die zal dit jaar ook nog anders zijn dan anders. Daarom hebben Marjon en Aafke de 'Stille-Week-tas' ontwikkeld. Met de inhoud van deze tas kunt u thuis op een interactieve manier de diensten van Witte Donderdag en Goede Vrijdag meevieren. Ook voor Stille Zaterdag en Pasen zit er iets in de tas. Het werkt als volgt: u kunt zich tot en met maandag 29 maart aanmelden voor de Stille-Week-Tas. (via onze mobiele nummers: Marjon 06-21633151 of Aafke 06-28167423, of anders via de mail: werkkamer@voorhofkesteren.nl).

De tasjes kunnen op donderdag 1 april (Witte Donderdag dus) tussen 10.30-12.00 uur opgehaald worden in de Voorhof. Mocht u graag zo'n tasje willen, maar niet in staat zijn het op te halen, dan kunt u dit ook van tevoren aangeven, dan worden de tasjes op tijd bij u bezorgd. Geef u dus snel op!

Het idee van de tassen is op de website van PKN gezet en is opgepikt door het Radio5 programma 'Zin in weekend', morgen, 20 maart zal Aafke Zaal geïnterviewd worden door Sander de Kramer, presentator van het programma.

Radio5 dus zaterdag 20 maart tussen 18-20 uur!

ZOOM meeting

Het is nog mogelijk om mee te doen met de ZOOM-meetingen over de zeven werken van Barmhartigheid.

Op vrijdag 26 maart staat het bezoeken van de zieken centraal; op 2 april (Goede Vrijdag) het begraven van de doden.

U kunt de bijeenkomsten los van elkaar bijwonen.

Neemt u even contact op met ds. Aafke Zaal, dan krijgt u begin van de week de vragen voor de desbetreffende vrijdag gemaïld, zodat u daar alvast over na kunt denken en op vrijdagmorgen de link om mee te doen aan de bijeenkomst.

Het is mooi om met elkaar verbonden te zijn en geloof en leven te delen!

Collectes zondag 21 maart 2021

1^e collecte: Indonesië (Kerk in Actie)

Zondag is het de vijfde zondag van de 40dagentijd. Iedere zondag gaat het over 1 van de 7 werken van barmhartigheid. Deze zondag gaat het over "de hongerigen eten geven".

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. De kerk leert boeren ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren grotere opbrengst tijdens de oogst. Helpt u mee? Geef boerengezinnen via Kerk in Actie een beter inkomen!



[Betaalverzoek 1^e collecte](#)

2^e collecte: Pastoraat



[Betaalverzoek 2e collecte](#)

Scan de QR code of gebruik de link Betaalverzoek, u komt dan in 'betaalverzoek rabobank', daar krijgt u de mogelijkheid om het bedrag te bepalen (standaard € 1,50) en uw bank te kiezen, via uw eigen bank voltooit u de betaling. Of deponeer uw collectebonnen in een envelop in de brievenbus van De Voorhof. Of maak uw bijdrage over naar NL73 RABO 0331 9090 73 t.n.v. Voorhofgemeente.



Tenslotte

Het voorjaar is traditioneel de periode dat de balans is opgemaakt van mensen die hun taak neerleggen, vaak na jarenlange inzet, en van zoeken naar anderen die een taak op zich willen nemen. Het zal u niet verbazen dat het sinds vorig jaar maart wat ingewikkelder is om kandidaten te strikken. De wandelgangen van De Voorhof zijn over het algemeen in het laatste jaar niet druk bezet. Maar ondanks deze handicap wordt er wel gezocht naar (nieuwe) vrijwilligers. Daar is in deze periode dringend behoefte aan. Of in ieder geval dringend behoefte aan toezeggingen om in het najaar een taak op te pakken.

Het pastorale team heeft zeer dringend versterking nodig, hetzelfde geldt voor een heel ander werkveld: het nieuwsbriefteam. Ook bij de taakgroep Liturgie en Eredienst komen plaatsen vrij en komt bij de diaconie de taak van werelddiaken beschikbaar.

Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden waarop u zich kunt gaan inzetten voor onze gemeente. Het voert te ver om alle mogelijkheden hier op te sommen.

Meer informatie over mogelijkheden kunt u opvragen bij Marie van der Poel (scriba@voorhofkesteren.nl) of Tim van Beek (voorzitter@voorhofkesteren.nl).

In deze laatste periode van de veertigdagentijd kunt u zich wellicht gaan bezinnen op uw mogelijkheden voor De Voorhof. Het kan bevrijdend zijn een taak op te pakken waarvan u weet dat die ligt te wachten.

Colofon

Kopij voor de aanstaande nieuwsbrief moet uiterlijk woensdag ingeleverd worden via nieuwsbrief@voorhofkesteren.nl

Interimpredikant:
ds. A. Zaal (werkdagen maandag en vrijdag),
tel. 06 - 28 16 74 23, interim@voorhofkesteren.nl

Pastorale zorg:
- Marjon Bosch, tel. 06 - 21 63 31 51,
kerkelijkwerker@voorhofkesteren.nl
- Willeke de Jongh, tel. 0488 – 75 07 11,
pastoraat@voorhofkesteren.nl

De Voorhof is de Protestantse gemeente voor de dorpen Kesteren, Opheusden, Ochten, IJzendoorn, Lienden en Ommeren en is van de PKN.
Adres: Nedereindsestraat 30c, 4041 XG Kesteren.
Telefoon: 0488 – 482606
Email: beheerder@voorhofkesteren.nl
Website: www.voorhofkesteren.nl